

**TÜRK MİLLETİ
UYAN!**



**1977
milliyetçi hareket
partisi**

85-3130
1977

**secim
nesi**

*Sanayi Ankara

Türk Milleti Uyan!

**1977
Milliyetçi Hareket
Partisi
Seçim
Beyannamesi**

Ankara, 1977

Tip :	Yer 85-3130
1 : 1977	:
:	1.
BAG: 79-4005	
:	:

Türk Milletine MHP'nin Senedi...

Bugün Türk milleti, şanlı ve mutlu tarihiyle tam manasıyla tezat teşkil eden bir bunalım döneminde bulunmaktadır. İç ve dış şartlar, Türk milletinin dertlerinin hallini zorlaştırmaktadır. Dünya şartları, Türk milletinin millî savunmada, iktisatta, kültür ve inançta çok kuvvetli olmasını gerektirirken, maalesef her sahada derin bunalımlar yaşıyoruz.

Tarihin bu dönüm noktasında, TÜRK MİLLETİ, TÜRK DEVLETİ, TÜRK VATANI, idealist, fedakâr, vefalı imanlı evlâtlarını bir varoluş mücadelesine, bir kurtuluş hareketine çağırmaktadır.

Bu çağırımı bir gönül seferberliği olarak bayraklaştıran, fedakâr, ülkücü ve imanlı Türk insanının tek ümidi olan MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ :

— Şartlar ne olursa olsun, Türk devletinin bağımsızlığı ve vatanın bölünmezliği ilkesi uğrunda ve hür demokratik rejimi paydیار kılmak için bütün gücüyle mücadele etmeyi,

— Komünizm, emperyalizm ve insanlık düşmanı her türlü akıma karşı yılmadan usanmadan millet varlığını savunmayı,

— ~~Türklük~~ Gurur ve Şuuru ile İslâm Ahlâk ve faziletini, her türlü istismar ve tahripten kurtararak gönüllerde yaşatmayı,

— Vurguna, tefeciliğe, sömürüye karşı, hakkı, adaleti ve insan haysiyetini hakim kılmayı,

— Hızlı bir kalkınma sağlayarak, milletimizi dışarıya muhtaçlıktan ve sefaletten kurtarmayı,

— Bankaları ve sigortaları devletleştirerek millî sermayeyi sanayie kaydırmayı ve Türk insanını beşikten mezara kadar sosyal güvenliğe kavuşturmayı,

— Milletimizin en mağdur kesimi olan köylümüzü refaha ulaştırmak için Tarım Kentleri projesiyle sanayii ve refahı köylünün ayağına götürmeyi, köylüyü ve mahsulünü sigortalamayı,

— Esnafı tefeci ve banka faizinden, sıkıcı ve boğucu defter tutma yükünden kurtarmayı,

— İşçiyi sömürüden, haksızlıktan, baskıdan, sosyal itibarsızlıktan kurtarmayı ve onu öncelikli hisse senetleriyle mülk sahibi yapmayı,

— Bütün vatandaşlarımızı içine alan sağlık ve yaşlılık sigortasını gerçekleştirmeyi,

— Devlet ve cemiyet hayatında israfı ve çarçuru kesinlikle önlemeyi, lükse son vermeyi, devlet malına, vatandaş mülküne, fert hürriyetine sahip çıkmayı,

— Lekesiz, gölgesiz bir adalet nizamı kurmayı,

— Bütün imkânları seferber ederek, her aileyi insanca yaşayacağı bir yuvaya, muhtaç olmadan geçineceği bir gelire sahip kılmayı,

— Tarım iş, tarım sigorta, toplu sözleşme ve tek sendika kanununu çıkarmayı, sarı sendikacılığa son vermeyi,

— Eğitimi yaygınlaştırmayı, her ailenin çocuğuna sanayi gelişmemize yardımcı olacak tarzda bedava eğitim ve iş sağlamayı,

— Stratejik yeraltı servetlerini devletleştirmeyi,

— Milli menfaatlerimize uygun, ihtikâr ve spekülasyona kapalı, verimli bir dış ticaret rejimi getirmeyi,

— Din ve vicdan hürriyetini, fikir haysiyetini, ilim şerefini temel hak ve hürriyetleri korumayı,

— Hülasa, herkesin mutlu, herkesin hür, herkesin refahlı olduğu BÜYÜK MİLLİYETÇİ TÜRKİYEYİ KURMAYI...

TAAHHÜT EDER...

Devlet, vatan ve demokrasi düşmanlarının döktüğü kanlarımızı, şanlı ve şerefli mazimizi ve bütün Türk milletini, bu taahhüdümüze şahit tutuyoruz...

**SEVGİ, ADALET VE KARDEŞLİK İÇİNDE
BÜYÜK TÜRKİYE ÜLKÜSÜ'NÜN
ÖNCÜ KADROSU MHP...**

Büyük Türk Milleti, Bunalım ve Tehlikeler İçinde Bulunuyorsun!..

5 Haziranda vereceğin reyler, sadece senin hükümetini değil, aynı zamanda kaderini tayin edecektir. Bunalım ve tehlikelere karşı uyanık olmalısın. Çünkü, kendini ancak sen kurtarabilirsin.

İçinde bulunduğumuz bunalım ve tehlikeler, dış görünüşlerinden çok daha ağırdır.

Dün elbirliğiyle cihan medeniyeti kurmuştuk. Elbirliğiyle İstiklâl Harbinde emperyalizmi yere sermiş, bağımsızlığımızı kurtarmıştık. Tarihte karşılaştığımız bütün felaketlerden, elbirliğiyle kurtulmuş, bütün şan ve şeref sahifelerimizi elbirliğiyle, gönül birliğiyle iman birliğiyle kazanmıştık...

Halbuki şimdi, iç ve dış düşmanlar, bizi birbirimize düşürmüştür. Millî birliğimiz, kardeşlik duygumuz tecavüzlere uğramaktadır.

Türk milletinin güç kaynağını bilen, iç ve dış düşmanlar, onu köleleştirmek için bu güç kaynağına saldırıyorlar...

KOMÜNİZM, okullarımızda, sokaklarımızda, meydanlarımızda kol gezmektedir. Artık meydanlarımızda şanlı ay yıldızlı bayrağımızı unu-

tup Kızıl Bayrak çekenler görülmektedir. Lenin, Stalin ve Mao gibi kızıl, kanlı diktatörlerin resimleri dolaşiyor.

Yolunu sapıtanlar, duvarlarımıza «tek yol devrim» diye yazıyorlar!

Bu kızıl diktatörlere bağlananların, «tek yol devrim» diyenlerin, kızıl bayrak çekenlerin amacı nedir? Bunlar sana ne yapmak istiyorlar. Bunların gizli ve açık plânları nelerdir?

Bu soruların cevabını herkesten önce sen düşünmelisin.

Çünkü hedef sensin!..

Kanlı kızıl diktatörlerin yolundan gidenlerin amacı, Türkiye'yi bir cehenneme çevirmektir. Türk insanını karnı aç, sırtı kırbaçlı köle yapmaktadır. Bu kızıl kanlı diktatörlerin hakim olduğu ülkelerde insanlar, katliama tabi tutulmuşlar, mallarından mülkünden, ırz ve namusundan mahrum edilmişler, her türlü hak ve hürriyetten yoksun köleler haline getirilmişlerdir.

Bu kızıl diktatörlerin ülkelerinde öyle bir zulüm ve dehşet vardır ki, onlar kendi vatandaşlarına demokratik hak ve hürriyetleri tanımaya cesaret edemiyorlar.

İşte Türkiye'deki komünist ihanetin amacı, Türkiye'yi de böyle yapmaktır!

Komünizmin kanlı suratu, son olarak 1 Mayıs 1977'de Taksim'de ortaya çıkmıştır. Kendi aralarında Rusya'nın veya Çin'in uşaklığını yapmak için birbirleriyle çatışanlar, birbirlerine kurşun yağdırdılar. 40 insan öldü, yüzlerce insan

yaralandı. Bir çok şahıs malı, araba ve dükkân tahrip edildi. Kızıl bayrakların dalgalandığı, Lenin ve Karl Marksın resimlerinin asıldığı meydan, bir kaç dakika içinde insan kanıyla kızıla boyandı.

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ!

Bu kanlı komünistler, birbirlerine bunu yapınca, Allah korusun sana hakim olurlarsa, sana ne yapacaklarını sen düşün ve tedbirini al!

Komünizm, devletimizi yıkmak, vatanımızı bölmek için içimize nifak ve kin tohumları saçmaktadır. Türkiye'yi birbirine düşman ve birbirinin gırtlığına sarılmış yedi parçaya bölmek istiyorlar. Asırlardan beri aynı vatanın çocukları ve aynı devletin vatandaşları olarak aynı kaderi yaşamış olan milletimizi, ayrı ayrı parçalara bölüp köleleştirmek için çalışıyorlar.

Bu sebeple, Türkiye'de komünizm, bölgecilik, bölücülük ve mezhep kışkırtıcılığı ile kol koldadır!

Vahşî komünizm, kendisine daha çok taraftar bulmak için, bölgelerimizi, insanlarımızı, inançlarımızı, bölerek kendine destek yapmak istiyor.

Zaten Türk milleti, 15 seneden beri komünist ihanetin darbe ve sabotajlarından birazdır.

Tehlike bu kadar vahim olduğu halde, siyasi hırsları uğruna komünizme kanat geren, onu tahrik edenler var.

Komünizmin baş hamisi CHP'dir.

Bir komünist nümayişi olduğundan emin bulunduğumuz 1 Mayıs tezahürlerini CHP resmen desteklemiş, CHP'li belediye otobüsleri, Kızıl Bayrak taşıyan militanlara hizmet etmiştir. CHP Genel Başkanı, 16 Haziranda Türk Ordusuna silâh çeken komünist DİSK'in tertiplelediği bu mitingin «görkemli» yani muhteşem geçmesi için elinden geleni yapacaklarını açıkça ilân etmiştir. Ama ne yazık ki, bu mitingin «görkemi» 40 ölü, yüzlerce yaralı, bir yığın kızıl bayrak, Lenin ve Marks resimleri olmuştur.

Vatan haini anarşistleri, «onların yerinde olsam, aynı şeyleri ben de yaparım, yaptıkları az bile» diye alkışlayan, CHP Genel Başkanıdır.

Bizzat İsmet İnönü bile, sağlığında, bugünkü CHP Genel Başkanı Ecevit'in DEV-GENÇ'le işbirliği yaptığını açıklamış ve CHP'li vatandaşlarımızın dikkatini çekmeyi gerekli bulmuştu...

Türk vatanının bölünmezliği, Devletimizin bağımsızlığı ve demokrasimizin bekası için en inançlı mücadeleyi veren tek Parti, MHP olduğu için CHP bizi hedef seçmiştir. Çünkü CHP'yi yıldıran tek parti, MHP'dir.

CHP'nin tahrikleri sonunda 200'e yakın il ilçe ve yan kuruluş teşkilâtımız solcu militanların silâhlı, makinalı tüfekli, bombalı saldırılarına uğramış bir çok ülküdaşımız şehid edilmiştir!

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ,

Hangi parti, davasına olan samimi bağlılığını bu kadar zor imtihanlarda MHP kadar isbat edebilmiştir?

Komünizm, bölgecilik, devlet ve demokrasi kundakçılığı karşısında bizi yalnız bırakma!..

MSP, kendisinin muhtaç olduğu meşruluk dengesini suni olarak sağlamak için, sık sık CHP himayesine girmeyi gerekli bulmakta, bu himayeyi temin etmek için de sık sık CHP'ye koltuk dayneği olmayı kabullenmektedir. MSP'ye verilecek oylar, Türkiye'de sol iktidarın, sol mace-ranın koltuk dayneği olacaktır.

AP'nin tek başına iktidar olduğu günlerde Türkiye'nin geldiği 12 Mart ortamı, bu partinin de senin özlediğini parti olmadığını isbat etmektedir.

Devlet varlığının, demokrasimizin ve vatan bütünlüğünün devlet gücüyle korunması için en etkili ve tek yol, MHP'yi iktidara getirmektir. Zaten MHP dışında bütün partileri denedin ve aradığını bulamadın.

MHP, en ağır şartlar altında bile davasına, devletine, demokrasiye ve sana olan bağlılığını isbat etmiş bir ülkücü - idealist partidir.

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ,

Senin partin olan MHP, iktidara geldiği zaman yapacağı, şeyleri, 1977 beyannamesinin başında kısaca özetlemiş ve bunu bir senet telakki ederek altını imzalamıştır.

Bizim imzamız, ötekilerinki gibi değildir... Çünkü, gerektiğinde inandığımız ülküler uğruna en ağır ve kanlı saldırılara bile göğüs germekle, sözümüzdeki samimiyetimizi isbat ettik...

Şimdi, aynı senet hükmünde olmak üzere, temel görüşlerimizi ve icraat programımızı sunuyoruz.

Ve senden, mukaddes davamız için bize yardımcı olmanı talep ediyoruz.

Türk Milletinin Dertleri

Türk milletinin bir çok ızdırabı vardır. Genel bir görüş vermek üzere bunlara kısaca işaret edeceğiz.

Bugün Türkiye'de 2 milyondan fazla işsiz vardır. Gizli işsizlerimizin sayısı 5-6 milyon civarındadır. Başta işsiz vatandaşlarımız olmak üzere, milletimizin büyük bir kesimi geçim darlığı ve fukaralık içinde kıvrınmaktadır. Devamlı artan hayat pahalılığı, vatandaşın belini biraz daha bükmekte, ekmeğini biraz daha küçültmektedir.

Dış ticaret açığımız 60 milyar liraya yakındır. Bu böyle devam ederse, bu demektir ki, dışardan makina ve temel sanayi mallarını alamıyacağız ve mevcut sanayiimiz bile mahvolacak, işsizlik patlama noktasına gelecektir.

Dış borçlarımız artmakta, yanlış sanayileşme siyaseti sebebiyle millî iktisadımız her gün biraz daha dışarıya, özellikle Ortak Pazar ülkelerine bağımlı hale gelmektedir.

Devlet idaresi ağır, israfli ve iltimaslı işlemektedir.

Bütün bu şartlar, kalkınmamızı daha da yavaşlatmakta ve zorlaştırmaktadır.

Halbuki Türkiye'nin ve Türk milletinin beklemeye tahammülü yoktur.

Köylümüz ağır şartlar altında yaşamaktadır. Her türlü sosyal güvenlik ve insanca yaşama imkânlarından mahrumdur. Tarlalar gittikçe parçalanmakta, üretim maliyetleri yükselmekte, toprak kırılaşmakta, erozyona uğramaktadır.

Geçim sıkıntısı çeken köylülerimiz bir ek-mek kapısı bulmak ümidiyle şehirlere akmakta ama kafi iş sahası olmadığı için aç ve perişan, kimsesiz, himayesiz sokaklarda dolaşmakta, gecекondulara yığılmaktadır.

Şehir nüfusumuzun yüzde 60'ı gecekondu-larda ızdırap ve sefalet içinde yaşıyor...

Esnaf ve memurun durumu da iç açıcı de-ğildir...

Büyük kesimi itibariyle geçim sıkıntısı çe-ken Türk milleti, artık insancı, mutlu ve refahlı bir hayata kavuşmak için haklı bir sabırsızlık duymakta ve bir çok sosyal - siyasî gerginlik doğ-maktadır.

HIZLI KALKINMA

Bütün bu dertleri halledebilmenin tek yolu hızlı kalkınmadır.

Ama, kolayı, alışılmışı, gayretsizliği tercih eden idareciler bugüne kadar hızlı kalkınma me-selesini ciddiyetle ele almamışlardır.

Nitekim, kalkınmanın sağladığı imkân ve ni-metler, milletimizin isteklerini karşılamaktan çok uzaktır.

Devlet tarafından yapılan 5 yıllık planlarda Türkiye'nin kalkınma hızı yüzde 7 olarak tesbit edilmiştir. Zaten her sene gerçekleştirilemeyen bu kalkınma hızının yüzde 3'ü, artan nüfusumuz tarafından emilmektedir. Böylece Türkiye, plân hedeflerini gerçekleştirse bile, yılda ancak yüzde 4 kadar bir kalkınma hızı (gayrisafi millî hasıla artış oranı) temin edebilmektedir ki, milletçe bununla yetinmeyiz.

Bu gidişle Türkiye, ancak 134 yıl sonra Almanya'nın ulaşacağı gelir seviyesine yetebileceklerdir. Halbuki hiç kimsenin, bu süre zarfında yaşayacak olan insanlarımızı bir Almanya'dan daha fakir ve ızdıraplı yaşatmaya hakkı yoktur.

Biz, bazı politikacılarımızın şu kadar yıl sonra şu ülkenin **bugünkü** durumuna ulaşmak tarzındaki düşünce ve hedeflerini kabul etmiyoruz, küçük, zayıf ve gayretsiz buluyoruz.

Halbuki, millî dinamizmin gereği, önce hedefi tesbit etmek, sonra bütün imkânları bu istikamette seferber etmektir. Böyle bir strateji benimsenmedikçe, imkânlarımızı tam olarak değerlendirmek, millî potansiyelimizi azami ölçüde harekete geçirmek mümkün olmaz.

Biz, her sahada olduğu gibi, kalkınma yolu bakımından da taklitçiliği reddediyoruz. İleri milletlerin çağına ulaşmak için, onların geride bıraktıkları mesafeleri aynen yürümemize gerek yoktur. Millî dinamizm ve potansiyeli, bir harp zamanı dikkati ve heyecanıyla seferber ederek, Türk milletini çağlar üzerinden aşarak, atom ve füze çağına ulaştırmak, bizim temel hedeflerimizden biridir.

Gerçekten, yılda yüzde 13,5 oranında bir Gayri Safi Millî Hasıla artışı sağlamak bile, Türkiye'nin istenen hızda bir kalkınma sağlayabilmesi için kâfi gelecektir.

Bunun için, çağımızın en ileri teknoloji ve üretim metodlarıyla çalışan modern bir ekonomi hayatı kurmak gerekmektedir.

PLÂNLAMA

Böyle bir kalkınmayı gerçekleştirmek için, bütün imkân ve potansiyellerimizi seferber edebilecek bir «Etkili Millî Plânlama» temin edeceğiz.

Ancak, kâğıt üzerinde en güzel plânların yapılmış olması, hatta bunun en mükemmel imkânlarla teşkilâtının kurulmuş olması yetmez. Evvelâ insan ve bilgi unsurunun mükemmel olması lâzımdır.

Bugün Türkiye'de Devlet Plânlama Teşkilâtı vardır. Ancak bu teşkilâtın bu kadar çalışan kilit personeli, memleketimizin beşerî ve fizikî kaynaklarını, Türk milletinin yapıcı, üretici dehasını, muktedir olduğumuz büyük kalkınma hızını idrak edememişlerdir. Biz, plânlama kadrosunu, engel tanımayan, yüksek, ilim teknoloji ve ahlâk meziyetleriyle mücehhez, ülkücü, fedakâr millette hizmet aşkıyla dolu insan-bilgi kaynağı olarak görüyoruz ve bu bizim plânlamamız bu meziyetteki kadrolarca yürütülecektir.

Millî ekonominin sektörleri arasında tam bir koordinasyon sağlanması ve hızlı kalkınmanın ahenkli yürütülebilmesi için, Plânlama çalışmaları

rında MİLLET SEKTÖRÜ ile ÖZEL SEKTÖR temsilcilerinin de bulunması gereğine inanıyoruz.

Bizim plânlamamız, böyle ilim ve ahlâk sahibi, memlekete hizmet aşkıyla tutuşan idealist-ölkücü kadrolarca yürütülecektir.

ETKİLİ MİLLÎ PLÂNLAMA

Türkiye'nin meselelerini halledebilmek için evvelâ imkân ve ihtiyaçlarımızın bir dökümü yapılmalıdır. Bu yapılmadıkça, ne ihtiyaçlarımızın ne de imkânlarımızın bilinmesi mümkün olmaz.

Türk milletinin güçlenmesi, mutluluğa kavuşması ve cihanşümül bir medeniyet görevini ifa edebilmesi için, bütün imkânlarını, hiç israf etmeden, seferber etmesi gerekiyor.

Bu seferberlik, evvelâ gonullerde başlayacaktır. Gonullerin iman ve sevgi ateşi, bütün millî enerjimizi harekete geçirecektir. İlim bu hareketin millî hayatımızdaki pırasasını yapacak olan rehberdir.

Ancak güçlü, dinamik ve etkili bir devlettir ki, hızlı ve gerçekçi bir kalkınmayı gerçekleştirebilir. Bizim anlayışımızda iktisadî ve manevî kalkınmanın öncüsü, motoru ve minıarı, Millî Devlet'tir...

MHP iktidarında gerekli Anayasa değişiklikleri yapılarak, milletın temel ümidi olan Devlet güçlendirilecektir.

Millî eğitim, bu devletin ve süratle kalkınan milletın bütün kültür, ilim, ihtisas ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenecektir.

Devletin iktisadî ve sosyal hayattaki etki ve görevleri genişletilecektir. Ancak, bugünkü lagar, yavaş, çarkları birbiriyle çatışan bir devlet idaresi değil, dinamik, ilim prensipleriyle hareket eden, inanmış kadrolarla çalışan MİLLÎ VE GÜÇLÜ DEVLET bunları başarabilir...

Bu devlet, mutlaka demokratik olacaktır. Toplum menfaatlerine kesin bir öncelik tanımakla birlikte, ferdin mülkiyet, haberleşme, kültür, seyahat, serbestçe fikir ve kanaat edinme hürriyetlerini tanıyacak ve her türlü tecavüze karşı koruyacaktır.

Zaten güçlü devlet, Türk milletinin tarihî karakterine de uygundur. Dünya tarihinin iktisatta, siyasette ve sosyal hayatta ilk ve en başarılı merkezi devletini Türkler kurmuşlardır.

Bizim devletimiz, vatandaşın sırtında bir yük, kalbinde bir korku, kapısında bir soyguncu devlet değildir. Bizim devletimiz, vatandaşın bütün ömrünce güvенеceği, onun yarınlarını bile garantilemiş, vatandaşı her türlü güvensizlik endişesinden kurtarmış, vatandaşla, milletle bütünleşmiş bir ADALET DEVLETİ'dir...

MHP iktidarı, önce devlet islahatından başlayacaktır.

DEVLETİN İKTİSADİ VE SOSYAL GÖREVLERİ

Türk devleti, bütün Türk vatandaşlarının hürriyetlerinden, geçimlerinden ve güvenliklerinden sorumludur.

Devlet, kendisini bir avuç sömürücünün, vurguncunun, murabahacının bekçisi, öteki vatandaşların ise tahsildarı ve polisi sayamaz.

Devlet haklı ve meşru kazancın, alın terinin bekçisidir... Vurgunun, sömürünün, zulmün düşmanıdır.

Ancak bu ilkeleri Anayasa yazmakla iş bitmez. Devleti, evvela bu ruha kavuşturmak, bu ruhu devlet olarak müesseseleştirmek ve bu devlete görevlerini yerine getirecek yetkileri vermek lâzımdır.

DEVLET PLÂNLAMASI

İktisadî kalkınmada, özel sektörü inkâr etmeksizin, devlet plânlamasına ve devlet müdahalesine inanıyoruz. Ancak, bir çok kaynakları israf edilen veya atıl bekleyen, insanları ise hizmet isteyen bir devlet, iktisadî hayatta eli kolu bağılı kalmaz.

Devlet plânlamasını plân hedeflerini gerçekleştirmekte ve Türkiye'ye çağlar üzerinden aşarak atom ve füze çağına ulaştırmakta etkili bir araç haline getirmek isteyişimiz bundandır.

DEVLET SEKTÖRÜ

Kalkınma halindeki ülkelerde devletin iktisadî görevlerini yerine getirmesinde en önemli aletlerden biri de devlet sektörüdür. Plân, ancak devlet sektöründe «emredici» olacağına göre, millî iktisadın verimli olarak yönlendirilmesinde devletin büyük rolü vardır.

Ancak, bugün 350 milyar liralık işletme sermayesine sahip olan **Kamu İktisadî Teşebbüsleri**, yüzde 1 gibi gülünç bir kârla çalışmaktadır. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin büyük bir kısmı zarar etmekte ve bu zarar, belki de o hizmetten hiç faydalanmayan vergi mükelleflerince kapatılmaktadır.

MİLLÎ DEVLET HOLDİNGİ

MHP, Kamu İktisadî Devlet Teşebbüslerinde esaslı bir yeniden düzenlemeye gidecektir. Bu düzenlemenin hedefi, israfı önlemek, verimli ve rasyonel çalışmayı sağlamaktır. Bu teşebbüsler büyük bir millî devlet holdingi yani birbiriyle koordineli olarak çalışan bir iktisadî birlik halinde toplanacak ve piyasa şartlarına göre iktisaden verimli çalışmalarını için gerekli yetkilerle techiz edilecektir.

Böylece, Kamu iktisadının siyasî müdahalelerden uzak, plân hedefleri doğrultusunda ve rasyonel çalışmalarını sağlanacaktır.

Bizim inancımızda devlet, biracılık ve kibritçilik yapmaz. Devletin görevi ağır sanayie öncülük etmek ve millî ekonomiyi dengeleyici, hızlandırıcı bir rol oynamaktır. Bu düşüncemiz, devlete yeni sermaye imkânları sağlayacak bu imkânların ağır sanayie yatırılmasıyla devletin yatırım potansiyeli artacaktır.

Varlığını gerekli ve iktisadi bulduğumuz özel sektör, teşvik tedbirlerinin yanında, böyle verimli ve yönlendirici bir Devlet Sektörünün meydana getireceği iktisadî mekanizma sayesinde

kendiliğinden gelişecek ve plân hedeflerine yönelecektir. Çünkü, devletin iktisadî hayattaki rasyonel etkisi, plân hedeflerine uygun yatırımları daha kârlı kılacaktır.

ÖZEL SEKTÖR

Özel sektörün lüzumuna inanıyoruz. Çağdas ekonominin son derece karmaşık hayatını tamamen devletin veya devlet işletmeciliğinin yönetmesi mümkün değildir.

Özel sektör, iktisadî anlayışımız içinde plân hedeflerinde desteklenecektir. Özel sektörün modern işletmecilik, üretim ve pazarlama metodlarıyla çalışması ve verimli bir iktisat hayatı içinde yerini alması sağlanacaktır.

Özel sektörle devlet sektörü arasındaki münasebetler, pazar ekonomisinin kanunları ve eşitlik ilkesi içinde cereyan edecek, serbest rekabet mekanizması işleyecektir. Özel sektörün sanayi yatırımlarına özendirilmesi ve yönlendirilmesi, asıl hedefimizdir.

Modern usullerle üretim yapan, kanun ve ahlâk ilkelerine bağlı, işçilerine ve topluma karşı görevlerini müdrük ve devlete namusluca vergi veren özel sektöre saygılıyız ve bu özel sektörün menfi propagandada vurguncu, kapkaççı, spekülasyoncu çevrelerle karıştırılmaması gerektiğine inanıyoruz.

MİLLET SEKTÖRÜ

Bu sektörün temeli, sanayi mülkiyetinin, üretim vasıtaları sahipliğinin yaygınlaştırılmasıdır.

Görülüyor ki bizim anlayışımızda üç sektör vardır. Devlet, Özel ve Millet Sektörü... Bu üç sektörün ahenkli, verimli ve rasyonel dengesi, kuracağımız İKTİSADİ DEMOKRASİNİN temeli olacaktır.

Millet sektörünün esası, vatandaşın küçük tasarruflarının büyük sermayeler halinde ve vatandaşın kontrolü altında yatırıma sevk edilmesi ve kârının vatandaşa dağıtılmasıdır. Verimli yatırım sahalarında devlet, bütün imkânlarıyla bu tip teşebbüslere öncelik tanıyacaktır. Devletin teknik uzmanlarının hazırlayacağı projelerden oluşan DEVLET PROJE OFİSİ, bu tip teşebbüslere fikrî öncülük yapacaktır.

Bu tip sektör faaliyeti için OYAK'ı gösterebiliriz. İşçi, memur esnaf gibi toplum kesimlerine açık böyle teşebbüsleri geliştirerek, ucuz tüketim malları sağlamak, kredi imkânları bulmak ve giderek herkesi mülk sahibi yaparak sınıf tezatlarını kaldırmak hedefimizdir.

SERMAYE PİYASASI

Türkiye'de sermaye piyasası fiilen teşekkül ettiği halde, bununla ilgili kanunun çıkmamış olması, üzücüdür. Sermaye Piyasası Kanunu çıkararak, vatandaşın küçük tasarruflarının kâr ve enflasyona karşı garantili bir şekilde yatırıma sevk edilmesini temin edeceğiz.

FAİZ VE TEFECİLİKLE MÜCADELE

Faizin iktisadi kaynağı, para kıtlığı ve para ticaretinin yatırım ve emtia ticaretinden kârlı

oluşudur. Paranın daha kârlı olarak yatırılacağı sahalara açılmadan, bir kanunla faiz yasaklansa bile, kanunsuz olarak devam etmesinin önüne geçilemez.

Faiz ve tefecilikle mücadelede sadece kanunlarla değil, para ticaretini kârlı olmaktan çıkarıp yatırım ve emtia ticaretini geliştirmek suretiyle mümkün olabilir.

Köylüye, esnafa, üreticiye, sanayiciye ve konut ihtiyacı olanlara ucuz kredi sağlamak hedefimizdir.

BANKALARI DEVLETLEŞTİRECEĞİZ

Türkiye'de cari olan para ticaretini benimsenmiş bankacılığı, millî ekonomimiz için zararlı buluyoruz. Bankacılığın bu düzeni, tefeciliğin müesseseseleştirilmesi demektir.

Bankalar, millî hayatın can damarlarından biri olan sermayenin akışını düzenlemektedir. Para ticaretine dayanan bankacılık, yüksek faizli ve kısa vadeli ticarî kredileri tercih etmektedir. Bu durum, sun'î, spekülâtif ve banka sermayesine bağımlı bir ticaret hayatı doğurmaktadır. Ayrıca, banka sahibi olan özel şahıs firmaları, banka imkânlarını kullanarak rekabette haksız bir güçlülük kazanmakta ve giderek tekelleştirmektedirler.

Bu durumu dikkate alarak, millî ekonomiyi ve mevduatı sanayie yönlendirmek, plânın ekonomi üzerindeki etkinliğini arttırmak, enflasyona karşı daha etkili bir alet elde etmek ve tröstleşmeyi önlemek amacıyla bankaları devletleştireceğiz.

Bizim düzenimizde bankaların esas görevi, üretici, esnaf ve sanayi kesimini ucuz maliyetle desteklemek, sermayenin üretime akmasını sağlamak ve tefeciliği ortadan kaldırmak olacaktır.

Sermaye akışını kontrol altına almış ve millî ekonominin emrine vermiş bir düzende bankaların köylüyü, esnafı ve sanayiciyi desteklemesi sadece mevzuat üzerinde değil, fiilen gerçekleşecektir. Bankalar, kesinlikle şube açma konusunda millî ekonomi hacmiyle sınırlanacak, banka israfı ve para spekülasyonu önlenecektir.

MHP iktidarında köylü, esnaf sanayici ve ticaret erbabı için ihtisas bankaları kurulacaktır.

Böyle bir düzende, meselâ Ziraat Bankası, köylüyü destekleme amacıyla kurulduğu halde, tüccar ve tefecinin emrine giremeyecektir. Doğrudan doğruya, nakit, teçizat, makina, gübre vermek suretiyle köylünün elinden tutulacaktır.

SİGORTALAR DEVLETLEŞTİRİLECEKTİR

Sigortalar, toplum güvenliğiyle ilgili hizmetler yürütmektedir. Bürokratik bir mekanizmaya sahiptir. Devlet kanunları, çok defa sigortaya iştiraki mecburî kılmaktadır. Öyleyse, sigorta işlerini devlet yürütmeli ve kârı devlete, dolayısıyla millete ait olmalıdır.

SOSYAL GÜVENLİK SİGORTASI

Hedefimiz, bir tek insan dışarda kalmamak üzere, bütün vatandaşlarımızı içine alan yaygın bir yaşlılık, malûllük ve sağlık sigortası sağla-

maktır. Her türlü sosyal güvenlikten mahrum olan köylümüzü bu güvenliğe kavuşturmak baş hedefimizdir.

Köylünün, tabii afetlere karşı ürünü ve tarım alet ve makinaları devlet sigortasınca sigortalanacaktır. Orman köyleri aynı güvenliğe kavuşturulacaktır.

Erlerin, subaylar gibi, hayat ve malüllük sigortaları, hiç bir prim alınmaksızın devlet tarafından sağlanacak, muhtaç asker ailelerine yardım devlet tarafından ve kâfi miktarda yapılacaktır.

DIŞ TİCARET

Gelişmemizin en büyük dar boğazı olan dış ticaret meselemizi halletmenin ilk şartı, devlet desteğiyle güçlü ve dinamik bir dış pazarlama teşkilâtının kurulmasıdır, ve üretici ile imalatçının hizmetine verilmesidir.

Bu, dış ticarete üretici ve imalatçının ağırlık kazanması aracılığın asgariye indirilmesi demektir.

Dış ticaret bakımından dikkat edilecek bir husus da, **milli üretim plânlamasıdır**. Böylece dünya pazarları ve iç pazarların talep hacminin üstünde üretim yapılması önlenerek, bu sahalarda ihtiyacımız ve ihraç imkânımız olan diğer ürünler üretilecektir.

Dış ticaret teşkilâtı, bu hizmetleri gerçekleştireceği için dış ticaret vurgunu önlenerek, **milli bir dış ticaret rejimi sağlanacaktır**.

MADENLER VE ENERJİ

Modern ekonominin temeli, sanayi üretimidir. Bir çok suni gıdalar, modern, tarım, inşaat, sanayi, ev aletleri, taşıtlar, kimyevi maddeler vs. tabiatta işlenmemiş olarak bulunan ham maddelerden elde edilmektedir. Devamlı olarak artan üretim, ham madde kaynaklarının tükenmesi meselesini gündeme getirmiştir. Böylece, dünya ekonomi ve siyasetinde ham madde kaynakları büyük bir önem kazanmıştır.

Ham madde kaynakları, dünyanın bugünkü jeopolitiğinde önemli bir faktör haline gelmiştir.

Böyle bir çağda, milliyetçiliğin esas ilkesi, ham madde kaynaklarını emperyalizme kaptırmamak, millî çıkarların emrinde tutmaktır.

Bu temel prensipten hareket eden partimiz, önemli, stratejik madenlerin ve enerji ekonomisinin devlet tekelinde bulunması gerektiğine inanmaktadır. Bunların başında boraks kaynaklarımız gelmektedir.

Ham madde kaynaklarının meydana gelmesinde insan emeğinin rolü yoktur. Bunlar, Allahın insanlığa lütuflarıdır. Öyleyse, bu kaynaklar, ancak millete ait olabilir.

Stratejik değeri olmayan ve işletmecilik yönünden devlet müdahalesi rasyonel bulunmayan kaynakların özel sektörce işletilmesinde sakınca görmüyoruz.

ENERJİ POLİTİKASI

Bugünkü dünya ekonomisinin temel enerjisini petrol teşkil etmektedir. Nükleer enerji henüz dar bir sahada kullanılmaktadır. Ancak petrolün gittikçe yükselen ve yükselecek olan maliyeti, bütün milletleri petrol dışında bol ve ucuz enerji kaynakları bulmaya zorlamaktadır.

2000 yılında, bilinen önemli petrol rezervlerinin tamamen tükeneceği dikkate alınırca, Türk ekonomisinin petrole bağımlılıktan kurtarılması, en önemli bir mesele haline gelmiştir. İleri görüşten mahrum politikalar bugüne kadar Türk ekonomisinin petrole bağımlılığını arttırmıştır. Son bir yılda petrole verdiğimiz para 20 milyar liradır ki, dış ticaret gelirimizin önemli bir kısmını teşkil etmektedir.

MHP iktidarı enerjide üç kaynağı temel kabul edecektir :

a) Nükleer enerji : Bu konudaki çalışmaları dar ve akademik sahadan kurtararak millî hayatımıza tatbik edeceğiz. Sanayide, taşımacılıkta ve millî savunmada nükleer enerjiyi kullanmak zorundayız.

b) Elektrik enerjisi : Yakın zamanlara kadar Türkiye'de elektrik üretimi bile petrole dayandırılıyordu. MHP, geniş bir barajlar projesi ile elektriği akarsularımızda kuracağı hidro-elektrik santrallerinden temin edecektir. Böylece vatandaşın günlük kullanımında ve sanayide bol ve ucuz elektrik enerjisi sağlanacaktır.

c) Bunların yanında başta linyit olmak üzere kömür rezervlerimiz işletilecek ve termik santraller kurulacaktır.

Enerji israfını önlemek için, gerekli tedbirler alınacak, şehirleşmede, imar ve inşada enerji tasarrufuyla ilgili mecburi hükümler getirilecektir.

SANAYİLEŞME POLİTİKAMIZ

Millî plânlama ve iktisadî tedbirlerimizin ilk hedefi, Türkiye'nin sanayileşmesini hızlı, dengeli ve sıhhatli bir hale getirmektir. Bugüne kadar yürütülen sanayileşme politikası, Türk sanayiini ithalata, dolayısıyla dışa bağımlı hale getirmiştir. Sanayi komplekslerinin bütünlük halinde geliştirilmesi, sanayi üretiminin birbirini tamamlayarak döviz bağımlılığın asgariye indirilmesi temel hedefimizdir.

Bunun mânâsı, makina yapan fabrika denektir...

Bugüne kadar Türkiye, iktisat ilminde «1. Sektör» denilen makina yapan fabrikalar yerine, yabancıların yaptığı makinalarla çalışan fabrikalar kurmak tarzında bir siyaset takip etmiştir. Bugün Türkiyede büyük sanayi tesislerinin hemen hepsi, yedek parçalarını bile dışardan almak zorundadır. Milletlerarası bir gerginlik veya bir dış ticaret tıkanması yahut döviz darlığı halinde, Türk sanayii büyük nisbette duracak, millî ekonomimiz mahvolacaktır.

Başta motor, aktarma organları, kaliteli çelik ve takım tezgâhları ve bilhassa ağır döküm olmak üzere, Türkiye, ihtiyaç duyacağı her makineyi kendi sermayesiyle, emeğiyle ve teknolojiyle yapacak duruma getirilecektir.

Çağdaş milliyetçiliğin en önemli şıarı, millî iktisadımızı kendi ayakları üzerinde durdur-
maktır.

Ancak şu bir gerçektir ki, modern sanayi, gerek pazar ve gerekse yatırım yönünden millî hudutları aşmıştır. Bu noktada milletlerarası iktisadî entegrasyon akımları başlamıştır. Bizim temel görüşümüz şudur ki : Gelişmiş bir ülkeyle gelişen bir ülkenin kontrolsuz ve ekonomi kanunlarına terk edilmiş bir entegrasyona girmeleri halinde bundan gelişmiş ülkeler kazançlı, gelişen ülkeler zararlı çıkar. Bizim Ortak Pazara karşı çıkmamızın temel iktisadî sebebi budur.

Bütün dünya ülkeleriyle millî çıkarlarımızın rehberliğinde eşitlik ve iç işlerine karışmama, millî hâkimiyete riayet şartıyla iyi ilişkiler kurulmasını, iktisadî münasebetlerimizin gelişmesini istiyoruz. Fakat iktisadî entegrasyon söz konusu olduğunda, temel tercihimiz Orta-Doğu'nun kardeş ülkeleridir.

Bu görüşlerimiz on yıl önce tarafımızdan ortaya atılmış ve bugün bazı partiler tarafından, kendi icatlarıymış gibi sahip çıkmıştır. Görüşlerimizin umumî bir kabule mazhar olması bizi sevindirir. Ancak, millî plânlama, iktisadî hayatın yeniden düzenlenmesi, enerji, para, kredi ve eğitim düzeninde savunduğumuz tedbirlerle birlikte uygulanmadıkça, sırf «fabrika yapan fabrika» sloganı tek başına milletimize bir şey kazandırmaz, aksine ağır iktisadî rizikolar davet eder.

Görülüyor ki Milliyetçi Hareket'in görüşleri ne kadar kopya edilirse edilsin, Türkiye'nin te-

mel kurtuluşu bu görüşlerin bir bütün halinde uygulanmasına, yani partimizin iktidara gelmesine bağlıdır.

GÜÇLÜ DEVLET - ZENGİN MİLLET

Bütün bu iktisat politikalarının hedefi, Türk devletini güçlü ve Türk milletini zengin yapmak, yani sefaleti ve sosyal adaletsizliği ortadan kaldırmaktır. Bütün millî enerjisi herkeste geçirilmiş, insanların büyük bir şevk ve çalışma disipliniyle çalıştığı, yüzlerin güldüğü, kalplerin aydınlandığı, yarın endişesinin, sömürünün, sefaletin ve adaletsizliğin ortadan kalktığı, devletin, vatandaşın sırtında bir yük değil, elinden tutan bir «baba» haline geldiği bir Türkiye... İşte Milliyetçi Türkiye budur...

Bir babanın, şefkat ve ilgisini en çok, muhtaç evladın göstermesi nasıl gerekli ise, MHP iktidarında da Devlet Baba, bütün ilgi ve hizmetlerini, öncelikle, toplumumuzun ezilen kesimlerine götürecektir ki, bunların başında köylü, işçi, memur ve esnaf yani dar gelirli vatandaşlarımız gelmektedir.

TARIM KENTLERİ

Tarım Kentleri, hizmeti, sanayii, iş sahalarına, sosyal ve kültürel gelişmeyi köylünün ayağına götürmek için, Türkiye'de ilk defa tarafımızdan ortaya atılmış ve geniş bir ilgi görmüştür. Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından da uygun görülerek, hükümete tavsiye edilmiştir.

Partimize Bađlı Devlet Bakanlıđı tarafından Urfa ilimizde yrtlen Toprak ve Tarım Reformu alıřmalarında da bařarıyla uygulanmaktadır.

Tarım kentlerinin hedefi, kalkınmayı kye gtrmektedir. Bugn geliřmiř sanayi lkeleri bile, sanayiin belli blgelerde, nfusun byk řehirlerde toplanmasından řikyetidir. evre ve hava kirlenmesi, beledi hizmetlerdeki aksama, sosyal ve manev erozyon, sanayileřmiř lke insanlarını kırlara yneltmektedir.

Tarım kentleri, hizmeti, sanayi ve iř imknlerini yakın kyler arasında kurulacak cazibe merkezlerine gtrmekle, kylmz hem řehre gmek mecburiyetinden kurtaracak, hem de řehirlerdeki btn imknlerden ayađına gelmiř olan Tarım Kentlerinde yararlanmasını sađlıyacaktır.

Bylece kylnn rn daha kolay deđerlenecek, kyl sađlık, eđitim, iř gibi refah ve modern imknlara kavuřacaktır.

Tarım kentleri, bu iktisadi, sosyal ve kltrel faydalarının yanında sosyal adalete de yardimci olacak, kylerle řehirler arasındaki refah ve kltr farklarını asgariye indirecektir.

Ayrıca, gecekond meselesine, kaynađında bir are getirilmiř olacaktır.

Tarım kentleri Trk kylsn kurtaracak tek projedir. Partimizin temel grřn teřkil eden MLL DOKTRN 9 IřIK'ta, temel ilkelerden biri olarak KYCLK ilkesinin kabul edilmiř olması da, partimizin kalkınmada kye ve kylye verdiđi nemi gstermektedir.

ORMAN KÖYLERİ

Orman içinde bulunan köylerimizin sayısı 13 binden biraz fazladır. Bu köyler geçinmek için ormana muhtaçtır. Ancak orman varlığımızı korumak için alınan tedbirler orman köylülerini mağdur etmektedir. Orman varlığımızı feda edemeyeceğimize göre, bütün mesele, bu köylerin geçimiyle ormanlarımızın gelişmesini bütünleştirmektir.

Kurulacak olan Tarım Kentleri, orman köylüleri için yeni iktisadî ve sosyal imkânlar getirecektir. Böylece nüfusun önemli bir kısmı, geçimini daha rahat olarak orman tahribinden değil, Tarım Kentlerindeki iktisadî faaliyetlerden sağlayacaktır.

MHP iktidarında devlet, orman köylerinde kurulan kooperatiflere ve her türlü iktisadî teşebbüse büyük ölçüde yardımcı olacak, köylünün geçim imkânlarını geliştirecektir. Orman yakınında kurulacak orman sanayii tesislerine orman köylüleri ortak edilecektir. Böylece ormanın tahribi değil, gelişmesi ve işletilmesi köylümüzün geçim kaynağı olacaktır. Bu fabrikalarda orman köyü halkının işçi olarak çalışmalarına da öncelik verilecektir. Orman köylüsü sigortalanacaktır.

Orman köylüsünün iktisadî ve sosyal kurtuluşuyla, orman sanayimizin gelişmesi, orman varlığımızın korunması böylece bütünleştirilecektir. Orman kadastro su süratle yapılarak, bu konudaki ihtilaf ve haksızlıklar da önlenecektir.

Çalışanlarımızın Meseleleri

İŞÇİ, İŞ HAYATI VE SENDİKALAR

Milietçi Hareket, emeđi, üretimin en kutsal unsuru ve insan şahsiyetinin ayrılmaz bir parçası olarak görür. Emeđi böyle değerlendirmeyen, onu insan şahsiyetinden ayrı bir mal, bir eşya olarak gören kapitalist ve komünist sistemlere, bu bakımdan da karşıyız.

Millietçi Hareket'in iktidarı, insana ve onun kutsal emeđine gerçek değerini verecektir.

Bir memlekette iş ve çalışma hayatı, her şeyden evvel; çalışanlar, çalıştıranlar ve Devlet arasında teessüs etmiş üçlü bir münasebettir ve böyle bir düzenin varlığını gerektirir. Çalışanlarla çalıştıranlar yanında devletin de yer almasının sebebi, iş gücünün korunması, menfaatlerin millî menfaatler istikametinde uzlaştırılması, sosyal denge ve sosyal adaletin sağlanması gibi meselelerde devletin nizamlayıcı ve âdil gücüne ihtiyaç duyulmasıdır. İşçiler ve işverenler, devlet kontrolünün olmadığı başıboş bir sahada, zümre menfaatlerini sağlamak için boğuşmaya tereddilirse ve üstelik bu boğuşma sınıf kavgasının teşekkülüne müsait yıkıcı tahrik ve cereyanlara açık bırakılırsa. millî birlik ve beraberlik yok olur, toplum dağılır, devlet çöker...

Milli menfaatler bütün menfaatlerin üzerindedir. Çünkü aslolan sınıf veya zümreler değil, MİLLET'tir. Bunu cemiyet hayatında sağlayacak olan ise, devletin âdil elidir.

Milliyetçi Hareket'in temel felsefesi, milli bütünleşmedir. Kamplara, çatışan sınıflara bölünmüş bir Türkiye'nin devlet ve millet olarak varlığını koruyabilmesi mümkün değildir.

Milliyetçi Hareket'te emek ve sermaye birbiriyle kavga eden ve birbirini ezmeye çalışan iki düşman değil, hak ve sosyal adalet ilkeleriyle bütünleşmiş bir işbirliğidir. Aslolan, devletin âdil, güçlü eli altında, emek ile sermayenin bütünleşmesidir.

Zaten, iktisadi demokrasi ve yaygın mülkiyet görüşümüzün bir gerekçesi de budur.

Emek ve sermayenin, memleketimiz şartları, üretime katkıları ve insan haysiyetine yaradır bir nisbette, hisselerine düşen payı adaletle almaları esas ilkemizdir. Emek ve sermayenin teşkilatlanması, sınıf kavgasını tahrik edecek yönde değil, milli birliğe temel olacak bir işbirliği ruhuyla gerçekleştirilecektir.

Temel prensibimiz, **Emeğe hak ve saygı, sermayeye güven**'dir.

İşçilerimize, haklarını tam olarak alabilmeleri, değişen toplum şartlarına göre geliştirebilmeleri ve haklarını tam olarak savunabilmeleri için TEK VE MECBURİ SENDİKACILIĞI getireceğiz. Her işçi, çalıştığı iş kolunda kurulmuş olan tek sendika'ya katılacak ve sendikalar tamamen her demokratik ilkelerle işleyecektir. Böylece,

sendika rekabetlerinin yıkıcı sonuçları, sarı sendikacılık, işçinin bölünmesi gibi menfi gelişmeler önlenecektir.

Sendikalar sadece hak ve menfaat savunucusu değil, aynı zamanda millî kalkınma ve plân hedeflerinin gerçekleştirilmesinde bu şuur ve eğitim kaynağı olacaklar, millî kalkınmamızda emeğin sorumluluğunu temsil edeceklerdir.

Teşkilatlanmamış işçi, sömürülmeye mahkûmdur. Milliyetçi Hareket, hiç bir işçinin teşkilâtsiz kalmasına, sömürülmesine müsaade etmeyecektir.

Bugün yürürlükteki sendikacılık anlayışında köklü değişiklikler yapılarak, işçi hareketinin kafa ve kasa beraberliğini zedeleyen, iş kollarında gerekli otorite ve gücü zayıflatan **federatif tip sendikacılık** yerine, sendikal bütünlüğün sağlanacağı **millî tip sendikacılık** getirilecektir.

Milliyetçi Hareket, işçilerin tasarruflarını değerlendirmek ve bu tasarrufları, işçiyi çalıştığı fabrikanın sahiplerinden biri haline getirecek şekilde, sanayi yatırımlarında kullanmak gayesiyle, **İŞÇİ TASARRUF VE YATIRIM SANDIKLARI** kurulacaktır. Böylece, memleketimizde şiddetle ihtiyaç hissedilen sermaye birikimi de sağlanmış olacak, ayrıca işçi çalıştığı fabrikanın ortağı olacaktır. Böylece yönetimde de söz hakkı kazanacaktır.

Böylece, Türkiye'nin sanayileşmesi için yeni kaynaklar bulunmuş ayrıca mülkiyette sosyal adalet sağlanmış, sınıf tezatları önlenmiş olacaktır.

Bugün yurdumuzun en önemli meselelerinden biri de işsizlik konusudur. Güçsüz iktidarların yurt dışına işçi göndererek çözebileceklerini zannettikleri bu meselenin temelinde, sanayileşmemizin istenilen hızla olmaması gerçeği yatmaktadır.

Yurt dışına gönderilen işçilerimizin büyük kısmının vasıflı işçi olmaları düşünülürse, bu işgücü ihracının ülkemize getireceği kültürel ve ahlâkî meselelerin yanı sıra, sırf iktisadî açıdan ele alınsa bile, son derece zararlı olduğu açıktır. Zira, ülkemizde vasıflı eleman sıkıntısı çekilmektedir.

İşsizliğin yanı sıra özellikle ziraat sektöründeki gizli işsizlik de önemli bir mesele olmaktadır. Ziraat sahasındaki bu atıl güçlerin en kısa zamanda sanayie aktarılması, hem millî refah hem de iktisadî gelişme bakımından zaruridir.

Hedefimiz, süratli sanayileşme ile ve sanayii Tarım Kentleriyle koye götürerek işsizliği ve gizli işsizliği önlemektir.

Türk işçisinin sağlık, beslenme ve mesken imkânı yeterli değildir. Milliyetçi Hareket, işçilerimiz için en iyi sağlık, beslenme ve mesken şartlarını gerçekleştirecektir.

İşçilerimizin içinde buldukları yaşama şartları, yurt içinde ve ondan daha vahim olarak yurt dışında son derece kötüdür. Yıllar boyunca sadece bir döviz makinası olarak görülen ve kendi kaderlerine terk edilen 1 milyondan fazla yurt dışındaki işçilerimizin ve bunların aile ve çocuklarının durumu yürekler acısıdır.

YURT DIŐINDAKİ İŐÇİLERİMİZ

ÇalıŐtıkları űlkelerde en iptidai yaŐama Őartlarına mahkűm edilen, iktisadi sosyal ve hukuki haklar bakımından imkânsızlıklar iinde bulunan ve yabancı kűltűr propagandalarına hedef teŐkil eden iŐilerimize MHP iktidarı bűyűk bir ilgi gűsterecektir.

İŐilerimizin iktisadi, sosyal, kűltűrel ve eđitim meseleleriyle ilgilenmek iin, Devlet o űlkelerde geniŐ bir teŐkilat kuracaktır. Yurt dıŐındaki iŐilerimizin ocuklarının Tűrk űđretmenler tarafından Tűrk Millı Eđitim műfredat ve milliyetilik ruhuyla eđitilmeleri ve bu konuda devletin bűtűn imkânlarının seferber edilmesi, temel hedeflerimizden biridir. Yurt dıŐındaki iŐilerimizin her tűrlű meseleleriyle yakından ilgilenilecektir.

Esas hedef, Tűrkiye'yi sanayileŐtirerek, yurt dıŐındaki iŐgűcűműzű, kendi vatanımızda deđerlendirmek ve refaha kavuŐturmaktır. Bu gerekleŐtirilinceye kadar, halen yurt dıŐında alıŐan vatandaŐlarımıza, ciddi ve sűrekli yardım ve műdahalenin yapılması, kűltűr ve alıŐma ateŐelikleri baŐta olmak űzere, dıŐ temsilciliklerimizin iinde buldukları sorumsuz tutumlar ve ilgisizlik kesinlikle giderilecektir.

İŐ GűVENLİĐİ

İŐilerimizin iktisadi ve sosyal meselelerinin yanında, iŐ gűvensizliđi de űnemli bir mesele teŐkil etmektedir. İŐilerimiz, bűyűk apta, iŐ gűvenliđinden mahrumdur. İŐ kazalarına karŐı

yapılan sendikal eğitim çok yetersizdir. Nitekim Türkiye'de iş kazaları oranı azalmak şöyle dursun artmaktadır. Mükemmel ve devletçe kontrol edilen bir iş eğitimi plânı uygulayarak, iş kazalarını asgariye indireceğiz.

Milliyetçi Hareket iktidarında, hiç bir vatandaş, aç. açıkta, himayesiz bırakılmayacaktır. Herkese, işçiye, köylüye, esnafa, sanatkâra, bütün vatandaşlarımıza, insan haysiyetine uygun ve güvenli bir hayat sağlamak için MİLLÎ SOSYAL SİGORTA kurulacak, devletin koruyucu eli, bütün vatandaşlara oluşacaktır.

İlk hedeflerimizden biri de İŞSİZLİK SİGORTASI'nı kurmaktır. Böylece vatandaşlarımız şu veya bu sebeple işlerini kaybedince, geçimlerini kimseye muhtaç olmadan sağlayacaktır. Bu, aynı zamanda devleti yeni iş sahaları açmaya zorlayan bir tedbir de olacaktır.

9 Işıkçı MHP iktidarı, KİMSEYİ HİMAYESİZ VE SAHİPSİZ BIRAKMAYACAKTIR?

İşsizler, sakatlar, yaşlılar, kimsesizler, aciz ve muhtaç olanlar, DEVLET BABA'nın sinesinde emin bir sığınak bulacaklardır.

MEMURLARIN REFAH VE GÜVENLİĞİ

Memurlarla ilgili olarak yapacağımızın icraatın başında, Personel Kanununu toptan değiştirerek, bu kanunun getirdiği adaletsizlikleri önlemek gelmektedir.

Katsayının 12'ye çıkarılması sonucunda, bir odacının aylık gelirin 40 - 50 liralık bir ilave olurken, yüksek dereceli bazı memurlar, ayda 3000

lira fazladan gelir kazanmışlardır. Bu uygulama, memurlar arasındaki gelir farklarını arttırmakta, güçlüyü daha güçlü, zayıfı daha da mağdur etmektedir. Biz **kademeli katsayı** sistemini getireceğiz.

MHP, büyük hedeflerine vaşıl olmak için, çalışkan, ehliyetli, adaletli ve dinamik bir devlet idaresini ilk şart saymaktadır. Bu sebeple memurun her türlü refah ve güvenliği devlet tarafından garanti edilecek, devlet dairelerinde kıdem, liyakat ve dürüstlük, takdirin ilk şartı olacaktır.

MEMURA YENİ HAKLAR

1. Aile yardımı : Temel felsefemiz ve Anayasamız, ailenin korunmasını emretmektedir. Bu sebeple, hayat şartları dikkate alınarak, evlenen memurlara yeterli miktarda **evlenme yardımı** yapılacaktır.

2. Çocuk parası : Halen 50 lira olan çocuk parasını, makul bir miktara yükselteceğiz. Ayrıca, çocuğun aileye getirdiği malî yük her yaşta aynı olmadığı için, yaş durumuna göre çocuk parasını arttıran bir sistem getireceğiz. Dar gelirli memura, çocuklarının eğitimi için **Öğrenim Ödeneği** verilmesini gerçekleştireceğiz.

4. Doğum yardımı : En az 1000 TL. olacaktır.

5. Yakacak yardımı : Aile şartlarına göre geçim zorluğu çeken memurun yakacak ihtiyacı tamamen devletçe karşılanacaktır. Devlet Me-

murları Kanununun 213. maddesine geniş bir uygulama sahası temin edeceğiz.

6. Emeklilerin durumu : Bütün ömrünü devlete vermiş emeklilerin, emeklilik döneminde huzurlu bir hayat geçirmesini temin edeceğiz. İlk icraatımız, 1970 öncesi emeklilerinin uğradığı eşitsizliği, haksızlığı gidermek olacaktır.

7. Vekil imamlar : Meslekî tekâmül kurslarından geçirilerek vekil imamların asaletleri tasdik edilecek ve hizmetleri emeklilik süresinden sayılacaktır.

8. Asgari geçim indirimi : Bugün gülünç olan asgari geçim indirimini, bir ailenin yaşayabileceği bir seviyeye çıkaracağız.

9. Ev kiralari ve mesken : Memurlar görev icabı yer değiştiren insanlardır. Yer değiştirmenin zorluğuna, bir de tayin olduğu yerde mesken bulmak, yüksek kira ödemek derdi eklenmektedir. Memur maaşlarının büyük bir kısmı kiraya gitmektedir.

Türkiye'de bugünle kadar ciddi ve köklü bir mesken politikası takip edilmemiş, vatandaş mesken spekülâtörlerinin insafına terk olunmuştur. Artan inşaat maliyetleri de kiralari dayanılmaz hale getirmiştir.

Devletin, memuruna mesken sağlama görevi vardır. Devlet Memurları Kanununun 193. maddesi, bu konuda açıktır. Bu kanunî mecburiyeti ve insanî vazifeyi yerine getirmek için MHP iktidarı geniş bir **sosyal mesken** ve **lojman** projesi uygulayacaktır. Memura mesken temin edilemediği takdirde kira yardımı yapılacaktır.

Memurların son derece yetersiz olan yolluk veya harcırahları, vazifenin niteliğine ve insanca yaşama şartlarına göre yükseltilecektir ve gecikmelere kesinlikle son verilecektir.

ESNAF VE SANATKÂRLARLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ

Türk cemiyetinin temellerinden birini esnaf ve sanatkârlarımız teşkil etmektedir. Bütün dünyada cemiyet istikrarının temelinde, bu kesimler vardır. Bu sebeple, 9 Işıkçı politikanın hedefi, sıhhatli bir cemiyet hayatı sağlamak için, esnaf ve sanatkârı gerekli iktisadî, sosyal ve kültürel seviyeye ulaştırmaktadır.

Bugün Türk esnafı, büyük ticaret şirketleri karşısında rekabet edemiyor. Elinde zaten mahdut olan sermayeyi, bankadan yüksek faizlerle temin edebiliyor.

Bankacılık görüşümüzü anlatırken belirttiğimiz gibi, MHP iktidarında bankalar ihtisaslaştırılacaktır. Bu ihtisas bankalarından biri de TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂR BANKASI olacaktır. Bu banka, bütün muamelelerini esnaf ve sanatkârla yapacak, bütün imkânlarını ona seferber edecektir.

Esnafın sırtında bir yük, zihninde bir dert olan **defter tutma mecburiyeti** kaldırılacaktır.

Hedefimiz, Millet Sektörü çerçevesinde, esnaf birliklerini sanayi kuruluşları haline getirmek ve esnafı sanayi mülkiyetine kavuşturmaktır.

Ayrıca, esnaf, Türkiye çapında kuracağımız MİLLÎ SOSYAL SİGORTA'nın bütün imkânlarından yararlanacaktır.



Diger Meseleler

VERGİ ADALETİ

Devletin en büyük gelir kaynağı olan vergiler, adaletli ve verimli bir şekilde yeniden düzenlenecektir. Mecburi fatura sistemi geliştirilerek, vatandaşın tabii ve medeni ihtiyaçlarını gelirden masraf olarak düşmesine imkân verilecektir.

— Hem tüketici için geçim kolaylığı sağlanacak,

— Hem de vergi kaçakçılığı önlenerek devlet gelirleri artırılacaktır,

Paranın satın alma gücünün düşmesi sonucu olarak, namuslu vatandaş vergisini rızından keserek ödemektedir. Bunu önlemek için, adaletli bir vergi sisteminin ilk adımı olmak üzere, gelir vergisi dilimleri hayat şartlarındaki gelişmeye göre ayarlanacaktır.

Asgari geçim indirimi günün şartlarına uygun hale getirilecektir.

Vergi ihtilaflarının süratle halledilmesi için Vergi yargısı usullerinde değişiklikler yapılacaktır. Vergi dairesinde vatandaşın mağdur olmaması ve devlet gelirinin zıyanının önlenmesi için, zamanı gelmiş de geçmekte olan Vergi Reformu gerçekleştirilecektir.

ÂDİL VE İNSANCA BİR DEVLET İDARESİ

Milliyetçi Hareket, insan sevgisini, millete hizmet aşkını esas alan bir partidir. Türk insanının refahlı ve mutlu olmasını, öncelikli adil bir devlet mekanizmasının kurulmasına bağlı görüyoruz. Türk milletini çağlar üzerinden aşarak atom ve füze çağına, sanayi ötesi toplum hayatına kavuşturmanın ilk şartı budur.

Aktif, âdil ve hizmet şekliyle çalışan bir idare mekanizması kuracağız. Devletin, personelini sadece meslekî yönden değil, bu espiri içinde psikolojik olarak da eğitmesi gereğine inanıyoruz.

Böyle bir devlet mekanizmasında vatandaş devletten hak ve hizmet istediği için horlanmayacak, «bugün git, yarın gel» uygulaması kaldırılacak, vatandaşın işleri şevk ve saygıyla yürütülecektir.

Yapacağımız idarî reformla, işleri yavaşlatan, içinden çıkılmaz hale geelen ve vatandaşın canından bezdiren bürokrasi asgariye indirilecek, devlet dairelerinin iş takibedenleri müşkilata uğratmayacak şekilde bir arada bulunmasına dikkat edilecektir.

Yapacağımız idarî reformun amacı, devlet idaresini, hızlı, ehliyetli, bürokrasi çıkmazından kurtulmuş, adil bir modern çalışma hayatına kavuşturmaktadır.

Kuracağımız, YILDIRIM TEFTİŞ sistemi ile, suiistimal, vatandaşa kötü muamele, yolsuzluk gibi hukuka ve ahlâka aykırı davranışlar giderile-

cek, rüşvet ve iltimas, devlet kapısından içeri giremeyecektir.

Bu uygulama, devlet idaresinde israfı da önleyecektir. Bugünkü Türkiye'de en büyük israfçı, devlettir. Devlet hizmetlerinin israf olmasızın, süzgeçle ve kontrollü bir şekilde yürütülmesi hedefimizdir.

GECEKONDU MESELESİ

Tarım Kentleri uygulamamız, gecekondumeselesini kaynağında halledecektir. Ayrıca, gecekondumeselesini halletmek için ÇEVRE KENTLERİ projemizi gerçekleştireceğiz. Böylece, şehirlere kayan işgücü, hür, mutlu ve asgarî insanca geçim şartlarına haiz; belediye hizmetleri tamamlanmış ÇEVRE KENTLERİNDE mesken sahibi olacaklardır.

Mevcut gecekonduların, devlet tarafından masrafları karşılanarak tapularının verilmesi hedefimizdir. Partimize bağlı Bakanlık uygulamasıyla bu konuda önemli adımlar atılmıştır.

Arsa ofisi uygulamasıyla arsa spekülasyonu önlenecektir.

KARABORSA VE İHTİKÂRLA MÜCADELE

Ülkemizdeki üretim yetersizliği, sık sık önemli maddelerin karaborsaya düşmesine ve bu şekilde ihtikârlarla vatandaşın sırtından milyonların vurulmasına sebep olmaktadır.

Bunu önlemenin en etkili ve emin yolu, üretimi arttırmaktır. Yukarda belirttiğimiz tedbirler,

İktisadî olarak, karaborsa ve ihtikâra son verecek, bol üretili mgerçekleştirecektir.

Bunun gibi uzun vadeli tedbirlerin yanında, bahsettiğimiz YILDIRIM TEFTİŞ VE MURAKABE sistemi, bu konuda da etkili çalışmalar yapacak, karaborsacılığa karşı olan mevzuatımız etkili hale getirilecektir.

MİLLÎ SAVUNMA

Türk milliyetçiliğinin güçlü devlet ülküsü, güçlü ve millî potansiyellere dayanan bir Millî Savunma politikasını gerektirmektedir. Türk milletinin asırlardan beri maruz kaldığı siyasî ve askerî olaylar, bu ülkümüzün hayatîyetini ortaya koymaktadır.

Milliyetçi Hareketin iktidarında millî savunmamız, Millî Harp Sanayiine dayanacaktır.

Çağımızın en ileri teknolojisine dayanmayan, en modern silâhları kullanmayan orduların, vazifelerini yerine getirmeleri mümkün olmaz.

Biz, vurucu gücü yüksek, insan sayısından ziyade hareket ve ateş kabiliyetine dayanan güçlü bir savunma sistemini gerçekleştireceğiz.

Bunun temeli, millî harp sanayiinin, bütün yan sanayii ile birlikte kurulması olacaktır. Bu sanayi, millî üretim ve ekonomimize de katkıda bulunacak bir şekilde koordine edilecektir.

Çağdaş dünya şartları bakımından DENİZ FİLOMUZUN güçlendirilmesi ve modernleştirilmesi gereğine inanıyoruz. Bugünkü dünya müca-

delesi, deniz yollarının ve denizaşırı ticaretin kontrolüne büyük önem vermektedir. Milliyetçi Hareket, üç tarafı denizle çevrili, üç kıtayı ve okyanusları birleştiren bir jeopolitik üzerinde yer almış bulunan Türkiye'nin güçlü bir DENİZ HARP VE TİCARET FİLOSU'nun kurulması için bütün imkânları seferber edecektir.

Askerî eğitimde, moral ve meslekî bilgiye büyük bir önem vereceğiz. Genç subaylarımızın, askerî geleneğimize ve mevzuatımıza uygun olarak, yüksek ahlâk ve disiplin ruhuyla ve en ileri meslekî bilgiyle yetiştirilmesi için gayret sarfedeceğiz.

Kahraman ordumuzun, toplumda lââyık olduğu ve sahip bulunduğu itibar ve hürmet konusunda azami titizliğin gösterilmesi, asker sevgisinin kalplere yerleştirilmesi için azami titizliği göstereceğiz.

Türkiye'nin, jeopolitik mevkiine uygun mevcut ittifak sistemleri içinde kalmasına, ancak millî itibar ve bağımsızlık konusunda azami dikkatin gösterilmesine inanıyoruz.

Dış Politika

Dış politika anlayışımız, millî şahsiyetli, millî menfaatlerden ve bağımsızlığımızdan taviz vermeden, milletler caimasındaki şerefli yerimizi muhafaza etmektir.

Bu çerçeve içinde, mevcut ittifaklarımızın gereğine inanıyoruz. Ancak, ittifak yükümlülüklerinin Türkiye'ye karşı bir baskı aracı olarak kullanılmasını, ittifak ruhunu zedeleyen müdahaleci davranışlar olarak değerlendirmekteyiz.

Askeri silâh ambargosu, ittifak ilkelerine aykırı hasmane bir davranıştır. Ambargo sebebiyle Türkiye'nin dış politikasında ve iç hayatında hiç bir taviz verilmemesi gerektiğini savunuyoruz.

Dünya'da İstiklâl Savaşımız'la milliyetçilik çağını açan Türkiye'nin emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelelerinin ve genç milletlerin yanında yer alması gerekir. Belgemizde barış ve işbirliğinin sağlanması ve Orta Doğu milletlerinin karşılıklı saygı, iç işlerine karışmama ve müşterek çıkarlar etrafında tam bir işbirliği yaparak, bölgedeki emperyalist çekişmeleri önlemesini ve bu bölgeyi bir BARIŞ KALESİ haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Türkiye ile Batı Avrupa ülkeleri arasında iyi münasebetlerin, iktisadî, sosyal, kültürel ve sa-

yunma meselelerinde taraflar için faydalı olacağı inancındayız. Ancak, Ortak Pazar köleliğine kesinlikle karşıyız.

KIBRIS VE YUNANİSTAN

Kıbrıs, Türkiye için hem oradaki soydaşlarımız, hem de Türkiye'nin itibar ve güvenliği bakımından son derece önemli bir millî davadır.

Kıbrıs'ta taviz verilmesine karşıyız. Çünkü Kıbrıs'ı bugünkü durumuna getirenler, Yunan Megalo İdeacılarının Enosis emperyalizmleridir.

Türkiye'nin millî güvenlik ve çıkarları, coğrafyanın gereği Kıbrıs'ın tamamen Türkiye'ye ait olmasını gerektirirken, bir de bu durumda taviz verilmesi ve Ada'da Yunanistan'ın uzantısı olan Rum üstünlüğüne imkân tanınması tasavvur bile edilemez.

Ege Adaları ve Ege kıta sahanlığı konusunda da, Türkiye'nin hiç bir taviz vermemesi gerektiğine inanıyoruz. Evvelâ, Türkiye coğrafyasının bir uzantısı olan bu adalar, anlaşmalara uygun bir statüye en kısa zamanda kavuşturulacaktır.

Ege denizi, bir Yunan denizi değildir. Milletlerarası bir geçit yolu ve Türkiye'nin kıta sahanlığı hakları bakımından Ege denizinde Yunan emellerini saldırgan bulmaktayız.

Dünya dengesi bakımından Türkiye ile Yunanistan arasında iyi komşuluk ve ittifak münasebetlerinin gereğine inanıyoruz. Ancak böyle bir zeminin teşekkül etmesi, Yunanistan'ın haksız davranış ve taleplerinden vazgeçmesine bağlıdır.

DIŐ TÜRKLER

Türkiye'nin başka devletlerin hâkimiyeti altında yaşıyan soydaşlarımızın insan haklarına kavuşması için gayret göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Batı Trakya, Bulgaristan ve Kerkük'teki Türklere, insanlık hukukuna aykırı millî baskıları kınıyoruz.

Biz, Dış Türkler'in millî haklarını, insanlık hukukunun bir parçası sayıyoruz.

Dünya Türklüğünün, insan haysiyetine yaradır temel haklara kavuşması ve bulunduğu ülkelerde insanca yaşaması, hem millî hem de insanî bir ülküdür.

İSLAM MİLLETLERİ

Türkiye'nin, aramızda din, tarih, kültür ve menfaat bağı olan kardeş İslâm ülkeleriyle iktisadî, sosyal ve kültürel ve ittifak bağlarıyla işbirliği yapması gereğine inanıyoruz.

Dünyanın kutuplara ayrıldığı ve kuvvet dengesinin gittikçe hassaslaştığı bir sırada, İslâm ülkelerinin müşterek kültür, coğrafi bütünlük, iktisadî menfaat ve ortak politikalar etrafında, millî bağımsızlık ve hükümlerlik ilkesine uygun dostluk ve işbirliği ittifakları kurmasını istiyoruz.

RCD ile ilgili, belli şartlar gelişmemiş ise de Türkiye ile İslâm ülkeleri arasında gerçekçi temellere dayalı iktisadî bütünlüşme hareketlerinin olması gereğine inanıyoruz.

Millî Eğitim Meseleleri

Milliyetçi Hareket Partisi, eğitim alanında yapı'acak olan yatırımları ve gösterilecek gayretleri kalkınma mücadelemizin en hayati ve zaruri unsuru saymaktadır. Zira medeniyeti ve tekniği kuracak olan insanı, fikri ve zihni muhtevasıyla büyük ülkelerin, heves ve heyecanların peşinde olmaya sevk edecek olan temel vasıta eğitimidir. Milliyetçi iktidarın ilk ve en önemli yatırımı; vasıflı, fazileteli insanlar yetiştirmek olacaktır.

Eğitim sisteminin iki temel amacı olduğuna inanıyoruz. Bunlardan ilki milli değerlerimizin korunmasını, geliştirilmesini ve nesilden nesile intikalini sağlamaktır. Türk Milletinin bekası, milli birlik ve beraberliğin, sevgi ve kardeşliğin korunması böylece temin edilmiş olur. Eğitimin ikinci görevi modern ilim ve tekniğin memleketimizde yerleşmesini, benimsenmesini sağlamak suretiyle çağdaş dünya şartlarına uygun bir yaşama düzenini kurmaktır.

Eğitimin bu iki asli görevini yerine getirebilmesi için millî ve ilmî temellere oturtulmasını istiyoruz. Bugüne kadar tatbik edilen eğitim metodlarını yabancı tarzlardan kopya ettiğimiz için cemiyetimiz büyük bir buhranın içine sürüklenmiş bulunuyor. Türk insanı ve cemiyetimizi

hak etmediđi bunalımlardan kurtarmanın ilk çaresi eğitimin her yönüyle ve vakit geçirilmeden millileştirilmesidir.

Bugünkü eğitim sistemine müdahale ederken, millî örf ve töremizin fert ve cemiyet hakkındaki esaslarını, geleneklerimizi, tarih içindeki tatbikatlarını bilmek, modern ilmin özellikle eğitim alanındaki neticelerini, pedagojik gelişmeleri daima göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Bunlardan biri ihmal edildiđi takdirde kurulacak sistem topal ve sakat kalır. Millî ve manevî temellere istinat etmeyen eğitim önsüz ve temelsiz kalır.

Milliyetçi Hareket iktidarı, bünyemizi tahribe yönelen iki yüz yıllık taklit hastalığını önce eğitim sistemimizi millileştirerek eğitimden, sonra da bütün diđer müesseselerden kaldıracaktır.

ÜLKÜCÜ AYDIN

Taklit üzere bina edilen eğitim sistemimizde yetişen yarı aydınlardan, millî değerlerimize yabancı ve hatta karşı kişi ve guruplardan milletimiz çok çekmiştir. Türlü dertlerimizin sebebi bunlardır. Bu sebeple biz, millî eğitim sistemimizi mazinin azametini, Türklüğün devamını sağlayacak ve Türk milletini yüceltecek, iman ve fikir gücünü verebilen nizamlı bir sistem olarak kuracak ve Türk Milletini yükseltmek ve yüceltmek yolunda hiçbir engel tanımayacak genç nesiller yetiştireceğiz.

Milletimizin, kendi değer hükümlerini bilen ve ona inanan, kendine tahakküm etmeyen, dini, töresini, dilini hor görmeyen ülkücü aydınlara ihtiyacı vardır. Aynı zamanda kalkınma mücadelesini kazanmak, yine böyle milliyetçi, imanlı, fedakâr, feragat sahibi kadrolarla mümkündür.

Millî ve manevî terbiye, büyük Türkiye ülküsü ile yetişen genç nesillerin Türkiye'yi yeniden kurmanın şerefli sorumluluğunu yüklenmesini ve hizmet mevkiine gelmesini istiyoruz. Partimiz bu anlamda, gençliğin çok iyi şekilde yetiştirilmesini en hayati mesele telâkki eder.

EĞİTİM SİYASETİMİZ

Devletin, bütün vatandaşlarımızın istek ve kabiliyetlerine göre, eğitimde ve mesleklerinde en ileri dereceye ulaşabilmelerini sağlayacak tedbirleri almakla mükellef olduğu inancındayız. Eğitim alanında yapılacak olan yatırımlar verimlilik oranı en yüksek yatırımlardır. Gençlerimize tahsil imkânı hazırlayacak geniş bir yatılılık, burs ve kredi sisteminin geliştirilmesini, eğitimin her kademesinin dengeli bir şekilde bütün yurt sahına yayılmasını şart sayıyoruz. Paralı öğretimi, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini zedeleyen, içtîmai adalete aykırı en büyük amil olarak mü-tâlaa ederiz.

Paralı eğitim yerine, milletimizin arzu ve temayüllerine göre millî eğitim sistemimizi kurmayı, vatandaşlarımızın hamiyet duygularını, millî ve İslâmî değerlerini uyararak, tarihi geleneklerimize de uygun olan eğitim vakıflarının geliş-

tirilmesini uygun buluyoruz. Vakıflar ve özellikle eğitim vakıfları milletimizin en büyük medeniyet eserlerindedir. Değerlendirmelerini ve millî ve islâmî esaslara göre yeniden ihya edilmelerini, istikrarlı ve düzenli bir toplum hayatı sağlamak bakımından da önemli sayarız.

Milliyetçi İktidar döneminde kaabiliyetli olmasına rağmen, maddî imkâna sahip bulunmadığı için tahsil yapamayan, yahut tamamlayamayan hiçbir genç insan olmayacaktır. Zira eğitim her yönüyle devletin tam bir mürakabe ve kontrolü altında tutulacak, maddî ve manevî her türlü imkânın hazırlanması onun başta gelen mükellefiyetlerinden biri olacaktır. Türk inasanına gerekli yetişme ve öğrenim imkânını sağlayamamış bir devlet hayatı milliyetçi hareketin görüş ve felsefesiyle asla uyuşmayan, hicap verici bir durumdur.

ÖĞRETİM KADROSU

Millî Eğitim sistemimizin asli unsuru olan öğretmenlerimizin huzur ve güven içinde vazife yapacakları şartların teminini acil bir zaruret olarak mütalâa ediyoruz. Onlara cemiyet içinde şerefli yerleriyle mütenasip, maddî imkânlar sağlanmalıdır. Bu amaçla Milliyetçi Hareket İktidarının ilk icraatlardan biri öğretmenlerimiz için özel bir kadro kanununun çıkarılması olacaktır. Bu suretle tarihte olduğu gibi, öğretmenlik cemiyetimizin en itibarlı mesleklerinden biri kılınacaktır. Öğretmenlik mesleğine girebilmek için

taliplerde özel vasıf ve yetenekler aranacak, öğretmen tam insan, kamil insan olacaktır. Millî tarihimizde olduğu gibi imam ve öğretmen aynı kutsal vazifelerin ifası ile mükellef müşterek bir meslek gurubunu teşkil ederler. İmamların da öğretmenlik yapacak vasıfla yetiştirilmelerini zaruri buluyoruz.

Öğretmenlerimiz, millî becamızın en büyük teminatı olan gençlerimizin rehberi, zihni ve fikri muhtevalarının nazımıdır. Bu bakımdan öğretmenlerin yetişmesinde gösterilecek en ufak bir hata yahut ihmal bağışlanmaz bir suçtur. Bir öğretmenin hatalı, eksik ve hatta zararlı ideolojilere bağlı yetişmesi bizlerce gencimizin kaybedilmesi demektir. Hiçbir gencimizin kaybedilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu aziz meslek memurları arasına sızabilen milli varlık düşmanlarının süratle tasfiyesi ve gençlerimiz için teşkil ettikleri vahim tehlikenin izalesi mutlaka sağlanacaktır.

TEMEL EĞİTİM

Eğitim sistemimizi yeniden kurarken gerek şekil ve gerekse muhteva yönünden büyük değişiklikler yapacağız. İlk okullar sekiz sene olacak ve bu eğitim kademeci Tarım Kentlerinde, şehir ve kasabalarda hemen uygulamaya konulacaktır. Tarım Kentlerinde temel eğitim okulları açacağız. Temel Eğitimden beklediğimiz sadece okuma - yazma öğretilmesi değildir. Bu sekiz yıllık

şüre içinde çocuğun iyi bir Müslüman ve Türk olarak yetiştirilmesi amacımızdır. Milli tarihimiz, İslâmiyetin ibadet ve itikat esasları Kur'an-ı Kerim, milli kültür ve sanatımız bu dönemde anlatılacak, sevdirecek ve benimsettirilecektir. Her Türk genci milli ülkümüzün esaslarını burada öğrenecek, millete hizmet yolunda her türlü fedakârlığa katlanmanın hazzını burada tadacaktır. Bunun için tarihimizin büyük kahramanlarını iyice tanıyacaktır. Bununla birlikte istidat ve temayüllerinin ortaya çıkmasını sağlayacak dersleri de göreceklerdir.

Fakat bu eğitim kademesinden beklediğimiz en büyük görev Türk gencini gerçekten bir Türk Milliyetçisi olarak yetiştirmektir.

ORTA ÖĞRETİM

Orta öğretimi mesleğe ve üniversiteye hazırlayan kurumlar olarak yeniden kuracağız. Hiçbir gencin, kaabiliyeti varsa, yüksek tahsil yapmasının önüne yönetmelik hükümleri ile geçmeyeceğiz. Kalkınmanın ihtiyacı olan teknik personelin bu kademedeki yetiştirilmesine ağırlık vereceğiz. Burada da gençler, meslekî ve teknik bilgilerin yanında, Türk Tarihini, edebiyatını, sanatını iyice öğrenecektir. Türklük ve İslâmiyetle ilgili bilgiler bütün diğer bilgilerin üstünde tutulacaktır.

Kur'an-ı Kerim derslerini orta öğretimde, belirli bir okul ve tahsil seviyesinde okutacağız.

İmam - Hatip okullarını geliştirecek, bu okul mezunlarının üniversiteye girmelerine engel olan kanunları kaldıracğıız. Esasen bütün din adamlarımızın yüksek tahsilli ve memleketimizin en seçkin insanları olmaları amacımızdır.

Biz, din adamlarımızın kalkınma savaşımında, bünyesi deęişen içtimai yapımıza, sanayileşmenin getireceęi buhranlarda millî ve İslâmî vasıflarımızı kaybetmemek üzere faydalarına inanıyoruz. Bu sebeple de, İlâhiyat Fakültelerini ve İslâm Enstitülerini geliştirerek, Enstitülerin Akademik hüviyet kazanmalarını sağlayacağız.

Gençlerimizin fikri ve zihni yetişmeleri kadar bence de gelişmelerini sağlam, gürbüz ve sağlıklı olmaları amacımızdır. Bunu sağlamak için halen okullarda faydasız bir görünüşten ibaret olan Beden Eğitimi derslerine özel bir önem ve yer vereceęiz. Ehliyetli beden eğitimi öğretmenlerinin sevk ve idareleri altında gerekli her türlü malzeme, alet ve yer sağlamak suretiyle gençlerimizin bedence güçlenmeleri temin edilecek, Türk gençliğinin fikirce ve bedence en iyi şekilde yetişmeleri için ne mümkünse yapılacaktır.

Okul içinde ve dışında sağlanacak olan imkânlar gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, spor yapacakları, sağlıklarını koruyacakları vasat hazırlanacak böylece bir takım zararlı alışkanlıklar edinmeleri önlenecektir.

ÜNİVERSİTELER VE TÜRK AKADEMİSİ

Üniversiteleri, millî kalkınmamızın icap ettiği ülkücü kadroların yetiştirilmesi ile görevli sayısız ilmi araştırma yapmayı ve ilimde bulunan yenilikleri milletin hizmetine sunmayı gaye edinmiş bir müessese haline gelmelerinin şart olduğu inancındayız. Serbest araştırma ve ilmi çalışma yapmakla devlete kafa tutmanın farklı şeyler olduğu kanaatındayız. Bu yüzden muhtariyeti, Üniversitelerin ilmi çalışmalar sayesinde zaten sahip olacakları bir hak sayarız. Fakat muhtariyeti her türlü hiyanete zemin hazırlayan unsur olarak milletimize karşı bir silâh halinde ortaya çıkmalarına asla müsaade edemeyiz.

Üniversitelerimizi çağdaş ilim ve teknolojinin icaplarına uygun olarak yeniden kuracağız. Üniversite ve araştırma enstitüleri yardımıyla teknoloji üreten ülke haline gelmek amacındayız. Bu yüzden üniversite ve araştırma enstitülerini sanayileşme ve kalkınmamızın gerektirdiği teknoloji ithal etmekten bizi kurtaran müesseseler haline getireceğiz. İlim adamlarının hür ve vevrimli çalışma yapmalarını sağlayacak maddi ve manevi şartları hazırlayacağız.

Üniversite öğretilerinin, ülkücü - imanlı yetiştirmelerini, öğretilerini en iyi şekilde bitirmelerini sağlamak için ihtiyaçlara cevap verebilecek bir burs ve yurt sistemi teşkil edilecektir. Yurtlarda ve üniversitelerde öğrencilerin her türlü disipline uymaları sağlanacak, böylece gençlerin devlet ve millet hizmetine girmeden, gerek-

lı nizam ve disiplin anlayışını edinmeleri ve millet hizmetine hazır şekilde yetişmeleri temin edilecektir.

Millî tarihimizle, sanatımızla ilgili yeni araştırmalar yapmak ve kurulacak müesseselerin, tarihi müessesemizle irtibatı sağlamak üzere bir «Türk Akademisini» mutlaka kuracağız.



SANATÇI VE SANAT SEVERLERİMİZE SESLENİŞ YENİ HARP VE SANAT

Sanatı ve sanatçıyı düşünürken bütün kesimleriyle Türkiye'yi, Türkiye'yi düşünürken de her cephesiyle dünyayı göz önüne almamız gerekir.

20. asırda dünyamız, milletler mücadelesinin en şiddetli tezahürlerini yaşadı ve halen yaşıyor. İki büyük dünya harbi de, içinde bulunduğumuz asırda patladı. Ancak yüzyılın ikinci yarısında yepyeni şartlar doğdu. Çekirdek silâhları ve bunları kısa zamanda istenilen yere taşıyabilen kıtalararası balistik füzeler ve stratejik bombardıman uçakları dünya milletlerine şu korkuyu aşıladı : Çekirdek harbinde galiple mağlup arasında pek az fark bulunacaktır. İki taraf da tarihin yazmadığı bir felâketi yaşayacaktır.

Bu tehlike milletler mücadelesini durdurmadı. Sadece mücadele tarzını değiştirdi ve yeni bir savaş şekli icad edildi : **Soğuk harp**. Kültür, propaganda ve ekonomi harbi. Fikir sistemlerinin ve ideolojilerin savaşı.

Yeni harp dağlarda, ovalarda, siperlerde verilmiyor. Yeni harbin savaş alanları caddeler, meydanlar, okullar, fabrikalar, sahneler, perdeler, galileridir. Top, tüfek, tabanca ikinci dereceye itilmiştir. Yeni harbin silâhları gazeteler, kitaplar, radyolar, televizyonlar ve hertürlü sanattır.

Hedef düşmanın ülkesini fethedip bayrağını oraya dikmek değil, düşman ülkedeki beyinle-

ri ele geçirmektir. Bu yolla süper güçler, A.B.D., S.S.C.B., Batı Avrupa ve Çin, çekirdek harbi felâketiyle karşılaşmadan ve tek vatandaşının burununu kanatmadan tesir alanlarını genişletmeğe çalışıyorlar.

Bu yeni işgal, saldırgan için tehlikeli olmadıktan başka eskisinden daha tesirlidir. Kuvvet zoruyla işgal edilmiş bir vatan, o topraklardaki milletin içinde her an diri kalan istiklâl ateşi sayesinde bir gün kurtulabilir. Fakat beyinleri işgal edilmiş milletlere, bu fırsat da tanınmamıştır. Tutsaklıkları ebedidir.

Sanat ve sanatçı «vuruşmanın merkezine» cemiyetin bütün kesimlerinden daha yakındır. Çünkü sanat, yeni harbin ağır silâhlarından biri haline sokulmak istenmektedir. Sanatçı neo-emperyalizmin (neo-kolonyalizmin) paralı askerî seviyesine düşürülmeğe çalışılmaktadır.

Bu bildiri, MİLLİYETÇİ HAREKET'in sanatçılarımıza seslenişidir ve biz, sanatda politik şöhretin mânasını gerçek sanatçılarımıza anlatmayı lüzûmsuz buluyoruz. Çünkü politika yoluyla kazanılan şöhretden, en çok yakınan, en çok tiksinen kimseler, gerçek sanatçılardır.

Yeni harp, her biri diğerinden kalitesiz «büyük yazarları», «büyük oyuncularını», «büyük sanatçıları», özetle «büyük küçük adamları» her yıl düzinelerle tezgâhladıkça, gerçek sanatçı gerçek kabiliyet, yalnız köşesine itilmektedir.

«Kötü para iyi parayı kovar» kanunu sanat için de geçerlidir.

SANAT NE İÇİN?

Sanat ne için?

Neo-emperyalizmin tutsağı, bu soruyu du-

yar duymaz düğmesine basılmış bir makine gibi cevap verir : «Sanat toplum içindir» diye. Ama, nefretle dolu yüreklerindeki bu tek sevgi ifadesinin hedefi olan toplum da belli değildir.

Aslında cevap da saçmadır! Soru da saçmadır!

Bu sorunun sorulabilmesi için önce yapılan şeyin **sanat** olması icap eder. **Bugün Türkiye sanatın gayesinin değil, sanatın kendisinin sıkıntısını çekmektedir.**

Türü ne olursa olsun bir eserin **sanat** olabilmesi için **samimi** olması gerekir. Bu açıdan sanat, **şahsîdir**. Sanat, sanatçının **sevgisi** kadar, **aşk**ı kadar, **derdi**, **üzüntüsü** kadar şahsîdir. **Sanat eserinde** —maskaralıklarda değil— sanatçının özü vardır. Renkte, noktada, tiradada, çamurda, satırda, dansda sanatçının benliği vardır. Sanatçının kişiliği eserinde damla damla süzülüp katılmadan yaratılan şey sanat olamaz.

Sanat şahsîdir ama sanatçı bir millete mensuptur. Kendisi yaptığıının şuurunda olsa da olmasa da sanatı millîdir. Bu hüküm sadece taklitçiler için doğru değildir. Taklitçinin eseri şahsî olmadığı gibi millî de değildir. Başka bir ifade ile, **şahsî olmadığı için millî değildir.**

Şekspir dünya çapında sanatçıdır ama her sayfası ile İngiliz'dir. Tolstoy dünya çapında sanatçıdır ama her satırıyla Rus'tur. Bizim büyük küçük adanlarımız ise bazı satırlarında Rus, bazı satırlarında İngiliz, bazı satırlarında Fransız'dırlar; hiçbir satırlarında Türk değildirler ve kendileri değildirler. Eserlesiyse, bırakın dünya çapında olmayı, bırakın yurt çapında olmayı, **ken-
nî kaplarında bile değildir.** Çünkü bu zavallılar taklitçilikten, slogan solculugundan kurtulabilse-

ler, belki sanata ulaşabilecek kabiliyettedirler. Üstelik, Rus sanatının, İngiliz, Fransız, Amerikan sanatının aslı varken kimse Türkiye mamulu taklitlere rağbet etmez.

Biz, «Sanat millet içindir» diyoruz.

Fakat bu, solun, «Sanat toplum içindir» sloganının simetrisi değildir. Onların iddiası sanatçıya verilmiş bir emir, bir direktif. Bizimki bir sonucun tesbitidir.

Onlar, «Siz propaganda yapın. Kaliteyi düşünmeyin. Merak etmeyin. Biz bunu sanat olarak kabul ettiririz!» diyorlar.

Biz, «Sanat yapın! Yaptığınız sanat ise, siz isterseniz de istemeseniz de o millet için olacaktır!» diyoruz.

Çünkü kültür mirası milletlerin şahsiyetidir, kişiliğidir. Siz aşkınızı anlatırken, eğer taklitçi değilseniz, Türk gibi seveceksiniz. Üzüntünüzü anlatırken taklitçi kaçmazsanız, Türk gibi uzulmussunuzdur. Böylece, eserinizi gelecek nesiller için Türk milletinin tarifi, vasfı, hafızası olacaktır. Tıpkı Tolstoy'un Rus'u, Şekspir'in İngiliz'i, Voltaire ve Karacaoğlu'nun Türk'ü belirlediği gibi. Ancak şahsi, samimi olduğunuz ölçüde milli ve millî olduğunuz ölçüde milletlerarası olabilirsiniz.

NELER YAPILDI?

Milleti millet yapan değerlerin yaratıcısı olarak sanatçının Türk Milliyetçiliği fikri sistemi içindeki yeri bellidir. Bizce birinci sınıf bir sanatçı ve meydana getirilen birinci sınıf bir eser, birkaç üniversite kadar kıymetlidir. Biz onu bulduğumuz zaman baremi, katsayısı düşünemeyiz. Sanatçının yalnız sanatını düşünmesi, tek derdinin sanatı olması mutlaka eriseceğimiz bir he-

defdir. Çünkü sanat eserinin yaratılışı, zaten tek başına, insan tahammülünün hudutlarını zorlayan bir çabadır.

Bu sözlerimiz artık alıştığınız hudutsuz vaatlerden ibaret değildir. Bunlar Fikir Sistemimizin, doktrinimiz 9 Işık'ın kaçınılmaz sonuçlarıdır.

Bu anlayışla 9 Işık'ın sanatta uygulanacak esasları şunlardır :

1) Kaabiliyetlerin bulunmasında yurt çapında ve cemiyetin her kesiminde çalışan bir teşkilât.

2) Yurt çapında bir sanat eğitimi teşkilâtı.

3) Yetişmiş sanatçının yaratıcılığını teşvik gayesiyle kurulacak yaygın ve güçlü bir ödüllendirme teşvik sistemi.

4) Sanat doruklarının azami kalite ve sayıda eser vermesini sağlayacak bir maddî ve manevî huzur ortamı.

Bu esasların pratik tatbikatını daha önceki bir bildirimizde 1965 yılında «Sanat ve Sanatçı» başlığı ile sizlere sunmuştuk.

Kısa iktidar ortaklığımızda o zamanki plânımızı kısmen de olsa gerçekleştirmek imkânını bulduk. O zamanki tekliflerimiz sanat, üniversite, siyaset, basın, aydın çevrelerinde büyük tasvip gördü. Milliyetçi yazarlar, öğretim üyeleri, aydınlar bu fikirleri işlediler, geliştirdiler, yaydılar, toplumun malı yaptılar. Kültür Bakanlığı, M. E. B. gibi ilgili müesseselerimizde bu fikirler uygulama alanına konuldu.

Kültür Bakanlığı kurulacaktır demiştik. Kuruldu. Bu Bakanlığın seri millî - telif eser yayınları; millî - tarihî takvim tablo, kitapları gibi değerli hizmetleri hep Türk Milliyetçilerinin tesiri ile olmuştur.

Devlet Tiyatroları Anadolu'da teşkilâtlandırılacaktır demiştik... Bugün on bir ili içine alan «Bölge Tiyatroları» çalışmalarının sonucunu aldık. Kıbrıs'ı bu çalışmaların içine kattık. Vatandaşlarımızın yurt dışında toplu olarak buldukları ülkeler, —başta Almanya olmak üzere— yeni hedefimizdir.

Tiyatro, opera, bale «Millet Okulu» olarak devletin yardımını görecektir demiştik. Yurdun her yanında «Bölge Tiyatroları»nın bu hizmeti görecektir «okul» niteliğini hazırladığımız iç tüzükle teminat altına aldık.

M.E.B.'na bağlı Türk Güzel Sanatlar Akademisi'nin ve Türk Musikîsi Konservatuvarı'nın kuruluşu teklifinin sahibi olmakla övünç duymaktayız. Kurulmuş bulunan bu müesseseleri bugün için kifayetsiz bulmaktayız.

NE YAPACAĞIZ?

5 Haziran 1977'den sonraki iktidar dönemi-mizde de yukarıda verilen dört ilke doğrultusundaki uygulamamız devam edecektir.

Sanatın bütün dallarında telif hakkına hürmet edilmesi, kanunî mecburiyet olacaktır. Telif haklarının vergi muafiyeti, geçim indeksine göre kendiliğinden ayarlanır hale getirilecektir.

Özel sanat teşebbüslerinde, bilhassa özel tiyatrolarda ve «sanat» sinemasında kredi, vergi, muafiyeti, belediye rüsum muafiyeti sağlanacaktır.

Sanatçıyı her devrinde, her yaşında koruma ve lâîk olduğu seviyede yaşamasını sağlama, sosyal güvencesini temin, bir devlet görevi olacaktır.

Devlet Sinema Okulu ve Stüdyosu kurulacaktır.

tır. Sinema sanayi ve sanatı, gerçek sanat seviyesi ve Milletimize yaptığı hizmet ve faydası ölçüsünde devletten yardım görecektir. Halk eğitiminde kullanılacak meslekî, teknik ve kültür filmleri Devlet Film Endüstrisince karşılanacaktır.

Devlet Tiyatroları her yönüyle yeniden ele alınacaktır. Millî Türk Tiyatrosu telif eseriyle, konservatuarıyla, sanatçısıyla, sahnesiyle Türk Milletinin emrinde olacaktır.

Sanatçıların eğitildiği kurumlar ile, sanat kuruluşları arasındaki tezatlar giderilecektir.

Bütün büyük merkezlerde çalışma, eğitim ve icra ihtiyaçlarına cevap verecek kültür merkezleri kurulacaktır.

Sanatımızın zirvelerini içinde toplayacak, ödüllendirme ve teşvik kararlarında otorite görevini üstlenecek bir Türk Sanat Akademisi kurulacaktır.

Klâsik Türk Musikisi ve Türk Halk Müziği kendi değerleri içinde geliştirilecektir. Türk Musikisi Konservatuarı tesir alanı itibarıyla geniş imkânlara kavuşturulacaktır.

Milletlerarası sanat temasları, sanatımızın yurt dışında tanıtılması tesadüflere bırakılmayacaktır. Bu bir devlet görevidir. Dün mimarîsi şiiri, müziği, seramiği, geleneksel tiyatrosu, oyması, işlemesiyle en büyük olan Türk Sanatını ve Türk Sanatçısını yeniden eski yerine getirecek; tiyatrosu, sineması, edebiyatı, resim ve heykeli, operası, balesi ile yeniden büyük yapacağız.

Güzel sanatlar, büyük Türkiye'nin temeli, harcı olacaktır.

Sanata hizmet milliyetçiliğe hizmet demektir.

Anayasa ve Hükuk Nizamı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarında, Türk devletinin bütün bu görevleri yerine getirebilmesi için lâzım olan yetkilerle techiz edilmesi amacıyla Anayasa ve kanunlarımızda gerekli değişiklikler yapılacaktır. Millî ve etkili plânlaşma görüşümüz ve iktisadî düzende alacağımız tedbirler, devletin iktisadî yetkilerini arttıracaktır. Ancak, icra organının da hukuken güçlü olması gerekmektedir. Bu yapılmadıkça, sosyal zorlamalar ya devleti ve sosyal barışı yıkacak veya demokrasiyi kaldıracaktır.

MHP, bu tehlikeleri önlemek ve sıhhatli bir devlet yönetimi sağlamak için, gerekli hukuki şartlar içinde önemli Anayasa değişiklikleri yapacaktır.

ANAYASA DEĞİŞMELİDİR

Halen yürürlükte olan 1961 Anayasası, adı Kurucu Meclis olmasına rağmen, üyelerinin yüzde 81'ini CHP'lilerin teşkil ettiği bir meclis tarafından hazırlanmıştır. Bunun tabii sonucu olarak da CHP zihniyetini temsil eden bir Anayasa'dır. CHP'nin uzun muhalefet yıllarının ve iktidarın mutlaka diktatörlüğe gideceği faraziyesinin etkisiyle, Anayasa'da bir icra organının yetkileri ne kadar budanabilirse, o kadar cılız bir icra organı meydana çıkarılmıştır.

Bu Anayasa, bir «tepki Anayasası»dır.

Bu zihniyetin eseri olarak, kuvvetler arasındaki denge kaydedilmiş, yargı organına, yasama ve yürütme organları aleyhine büyük bir ağırlık

ve imtiyaz verilmiştir. Neticede hükümetler, aciz meclisler mefîûç hale gelmiş, hukuka bağlı kamu hizmetleri devleti yerine bir «hakimler devleti» doğmuştur.

KUVVETLİ İCRA

Yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki bu dengesizliği gidermek için, kuvvetler ayrılığı esas alınarak, icra (yürütme) organı güçlendirilecektir. Devlet başkanı doğrudan doğruya halk tarafından seçilecek ve istikrarlı, etkili bir icra için gerekli olan yetkilerle teçhiz edilecektir. Bu yol, bugünün ileri demokratik ülkelerindeki gelişmelere uygun olduğu gibi, ülkemizin şartlarına ve tarihi geleneğimize de uygundur. Tarhimizde devletimizin cihan hâkimiyeti, güçlü devlet idaresiyle gerçekleşmiştir.

Çağımız, hızlı, kuvvetli ve bilgili icra çağıdır. Bölünmüş devlet yetkileri ile, adedi çoğaltılmış devlet yetkileri arasında bir ahenk kurmak gerekmektedir. Aksi halde, zayıf ve yavaş bir icra (yürütme) ile, çağımızın sosyal, teknolojik, iktisadî ve ilmi gelişmelerini takip etmek mümkün olamaz.

Milliyetçi Hareketin, Milli Devlet Güçlü İktidar ülküsü, hukukî dayanağını bu esaslardan almaktadır.

Buna muvazi olarak da tek meclis sistemi kurulacak ve milletvekili sayısı 300'ü aşmayacaktır. Senato ve bu arada anti - demokratik tabii senatörlük müessesesi kaldırılacaktır.

YÜKSEK MAHKEME İSLAHI

Milliyetçi Hareket Partisinin yapacağı Anayasa değişikliğinde, yüksek mahkemeler, özellik-

le Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'da önemli reformlar yapılacaktır. Anayasa mahkemesinin, meclisin iradesi üzerindeki baskısı, yani yasama görevi yerine geçecek kararlar vermesi, Anayasa değişikliği ile onlenecektir. Bu konuda, yargı'nın, yasama yetkisini gaspetmesine mani olunacak, bu yolda hukuklar getirilecektir.

Kararlar gerekçesiz açıklanmayacak ve Anayasa Mahkemesi kararlarının birbiriyle çelişik olmaması için kanuni tedbirler getirilecektir.

DANİSTAY'ın mutlaka islahı gerekmektedir. Yapacağımız kanun ve mevzuat tadili ile Danıştay, Emanuelle adlı sevk filmine izin vermeyecek, kadının iktisadî ve sosyal haklarının yanında bir de seks özgürlüğünü savunmayacaktır. Danıştay'ın, icranın elini kolunu bağlayıcı ve onu çalışamaz hale getirici, bir hükümeti bir komünist derneği kapatmaktan bir komünist öğretmeni nakletmekten aciz hale getiren yetkileri ile asla mutabık değiliz. Fransa'da Danıştay'ın bütün bir yıl içinde yedi adet yürütmenin durdurulması kararı vermesine mukabil, Türk Danıştay'ı her sene 1400'den fazla yürütmenin durdurulması kararı vermektedir. Böyle, idareyi felce uğratan, icrayı güçsüzleştiren bir sistemin islahası mühtaç olduğu açıktır.

Ayrıca, işlerin süratle neticelenmesi ve Danıştay'daki yığılmanın önlenmesi için BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ kurulacaktır. Danıştay'ın görevi, «temyiz» gibi itirazları tetkik etmek olacaktır.

YARGITAY takviye edilecek, işlerin daha süratle ve daha etraflıca tekkik edilerek çıkması

için gerekli tedbirler alınacaktır. Halen her dosyanın tetkikine isabet eden 3 dakikalık süre, dünyada benzeri olamayan bir birikmeyi ifade etmektedir.

Yargıtay'ın bu yükünü hafifletmek, işleri hızlandırmak ve daha geniş bir tetkik sonunda daha adil kararlar çıkmasını sağlamak için BÖLGE TEMYİZ MAHKEMELERİ kurulacaktır.

DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ kanunu çıkarılarak, Anayasa gereği olan bu mahkemeler tekrar işler hale getirilecektir. CHP ile MSP'nin hiç bir zaman altından kalkamayacakları bir vebal ile mani oldukları Devlet Güvenlik Mahkemelerini, biz, demokratik rejimin vazgeçilmez bir hukuk ve adalet unsuru olarak görmekteyiz.

Anayasanın demokratik ve lâıyk cumhuriyet esasları muhafaza edilerek, Vakıflar Genel Müdürlüğüne yeni bir şekil ve daha geniş yetkiler verilecek, ecdadın vakfettiği asil düşüncelerle ve ihlâs ile bize bıraktığı vakıf malları, gayesine ve asliyetine uygun şekilde işletilip değerlendirilecek ve buradaki vakfedenlerin ruhunu taciz eden tatbikata olumlu yenilikler getirilecektir.

Aynı esastan hareketle Diyanet İşleri Başkanlığının yetkileri artırılacaktır. Bu makam lâıyk olduğu hürmete şayan seviyeye ulaştırılacaktır. Diyanet işleri bütçesi ve kadrosu artırılacak her camiye kadrolu imam tayin edilecek ve vekil imamların hepsi de kadroya alınacak ve vekil imamlık müessesesinin bütün meseleleri kesin şekilde halledilecektir.

REFERANDUM VE DEVAMI

Yasama, yargı ve yürütme organları arasında çıkacak olan önemli ihtilaflar ile önemli eko-

nomik, sosyal ve siyasal meseleler de halkoyuna başvurma imkânı Anayasada yerini alacaktır.

Hasılı Anayasa, O'nu yapan meclisin, terki-bi, zihniyeti, getirdiği yeni kurumlar ve yeni ortam, 16 senelik tatbikatından edinilen tecrübeler ve memleketteki mevcut ortamın mesulünün Anayasa olduğu görüşü ile, Milliyetçi bir açıdan, millet ve memleket gerçeklerine uygun, milleti-mizi çağlar üzerinden aşırarak, muasır milletler seviyesine getirecek, bir hamleye müsait, gerçek hukuk devletini, Millî Devleti, Güçlü iktidarı te-sise elverişli bir biçimde değiştirecektir.

Başka partilerin, söylemeye dahi cesaret edemedikleri bu millî gerçekleri açıkça haykırma ve ona kesin çareler getirme azim ve cesaretinin Yalnız Milliyetçi Hareket Partisinde mevcut olduğunu milletimiz gözden uzak tutmayacaktır.

TRT, Üniversiteler kanunu, seçim kanunlarında gerekli ıslahat ve değişiklikler yapılacak, TRT, daha tarafsız ve millî hale getirilecek, Üniversiteler kanuna Anayasa mahkemesince çıkarılan «Örf ve âdetlerine bağlı» gençler yetiştirme ibaresi yeniden konacak ve seçmen yaşı 18'e indirilerek milletimizin ümidi ve istikbali gençlerimiz, devlet yönetimine böylece girmiş olacaklardır. Ön seçim sistemi ve seçmen kütükleri mutlaka yeniden düzenlenecektir.

KANUNLAR ENFLASYONU

Bugün memleketimizde hukukçuların dahi içinden çıkamadığı bir kanunlar enflasyonu ve kaideler keşmekeşi mevcuttur. Kanunlarımızın bir kısmı millî bünyemize ters düşecek biçimde başka memleketlerden iktibas edilmiştir. Bir kıs-

mı ise, millet ve memleket gerçeklerine dayanmaktan ve ihtiyaçlara cevap vermekten uzaktır. Üstelik kanun adedi, hiçbir memlekette eşine raslanmayacak kadar çoktur.

Bütün bu gerçekler, memlekette hertürlü tahammülün üstünde bir bürokrasiye sebebiyet vermekte ve devlet kapısında işleri yürümez ve içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Devlet memurları bu keşmekeş içinde ne yapacağını bilmez bir durumdadır. Bu sebeplerle Milliyetçi Hareket Partisi iktidar veya iktidar ortağı olduğunda, süratle bir hukuk reformu kanun islahatı yapacak, kanunları dörtte bire düşürecek şekilde çeşitli guruplar halinde toplayıp birleştirecek, lüzumsuz olanları yürürlükten kaldıracak, lüzumlu olan yeni kanunları çıkaracak, tam bir sadeleştirme yoluna gidecek ve bürokrasiye son verecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi İktidarında, vatandaşlar yıllarca mahkeme kapılarında sürünmeyecekler, davaların en kısa zamanda ve en çabuk ve ucuz biçimde bitmesi için gerekli bütün tedbirler alınacaktır. Zira geciken adalet en büyük adaletsizliktir.

Adaletin süratle tecellisi için, ilk anda, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve harçlar kanunu ile Hâkimler Kanununda gerekli değişiklikler yapılacak, sorgu hâkimlikleri kaldırılarak, buradan alınan hâkimlerle diğer mahkemeler takviye edilecektir.

Medeni Kanunun aksayan hükümleri ıslah ve bünyemize intibak ettirilecektir.

LEKESİZ VE GÖLGESİZ BİR ADALET

Hadiselerden mülhem bir İslâm hukuku kaidesidir ki. —Mülkün temeli adalettir— Burada ki mülk, Devlet anlamınadır. Demek ki, adaletle hükmetmeyen ve adaletin dayanmayan bir devletin temelleri çökmüş demektir. Ayrıca tarih isbat etmiştir ki, adaletli olmayan devletlerin payidar olduğu görülmemiştir. Devletimizin bir yıllık geçişinin ve daha nice binlerce yıl geleceğinin şaşmaz delili köle ile hükümdarı bir tutan ve mahalle bekçisinden devlet reisine kadar herkeşe adaletle ve eşitlikle muamele eden adalet anlayışıdır.

Yurdun en ücra köşesindeki en fakir vatandaş ile en büyük şehirdeki en zengin insan bize göre birdir. Her ikisi de Allahın, devletimize ve milletimize birer lûtfu ve emanetidir. Her ikisinde de adalet önünde eşittirler. Adaletsiz kuvvet zâlim, kuvvetsiz adalet acizdir. Milliyetçi Hareket Partisinin getireceği adalet nizamı, hak kuvvetinin değil, hak, haklıdır nizamı olacaktır. Kuvvetlerin zayıfları, zengilerin fakirleri ezip çiğneyemeyeceği, herkesin hakkını huzur ve adaletle alabileceği lekesiz ve gölgesiz bir adalet nizamını ancak Milliyetçi Hareket Partisi kurabilir. Zira yıllardır iktidar olan diğer partilerin zamanı iktidarındaki adaletsizlikler Aziz Türk Milletinin yüce malûmudur. Başka partiler bu güne kadar böyle bir nizam kuramamışlardır. Kuramayacakları da kesinlikle anlaşılmıştır.

MİLLÎ DEVLET GÜÇLÜ İKTİDAR :

Millî Devlet, tek ve aynı milletin kurduğu, millî karakterini, Millî ülkü ve millî özelliklerini hâkim kıldığı devlettir. Milliyetçilik, millîlik ülkesünün sosyal ve siyasi bir ifadesidir. Millî olma vasfı ise, milliyetçiliğin hukukî bir ifadesidir. O halde millî devlet, aynı zamanda milliyetçi devlettir. Türk Milletinin kendi bağımsız devletini kurması, O'nu Millî Devlet vasıf ve hüviyetine bürümesi Türk Milletinin en tabii hakkıdır. Bu sebeple Milliyetçi Hareket Partisinin tam ve gerçek hedefi Millî Devlettir.

Diğer bir manâda, Millî Devlet, devletin, bütün fertlerini ve sosyal dilimlerini, adalet, eşitlik ve millî bir görüşle kucaklaması ve bütün fertlere ve sosyal dilimlere aynı zihniyetle hizmet ve refah götürmesidir. Anayasanın 2 nci maddesi, Türk Devletinin, Millî bir Devlet olduğunu hükme bağlamış ise de, maalesef bu hükmün kâğıt üzerinde kalmaktan ileri gidemediği yıllar yılı devam edegelen tatbikat ile sabitdir. Bugüne kadar iktidara gelmiş bulunan, kapitalist partiler, işverenlere, zenginlere, esasen müreffeh ve eğmen sınıflara imtiyaz ve iltimasla hareket etmiştir. Hasbelkader iktidara gelen sol görüşlü partiler ise işçilere, memurlara ve kendi görüşüne uygun sınıflara imtiyaz ve iltimasla davranmıştır. Her iki hareket tarzı da, Millî Devlet buyruğuna aykırı ve milleti sınıflara ayırıcı ve bölücü bir zihniyet ve tatbikattir. Halbuki Türk Millî Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür.

Millî devlet kavramı ve Anayasa hükmü, bü-

tün fertleri ve sosyal dilimleri aynı şefkat ve hizmet anlayışı ile kucaklamayı ve bütünleşmeyi gerekli kılar. İşte Milliyetçi Hareket Partisi, yıllardır kâğıt üzerinde kalan ve kapitalist ve solcu partiler tarafından, kendi menfaat ve görüşlerine göre uygulanan, Millî Devlet vasfını, fikir ve kavramını, bütün gerekleri ve incelikleri ile, kâğıt üzerinden uygulama alanına çıkaracaktır.

Güçlü iktidar, her noktada, bütün fertler ve sosyal dilimler üzerinde, vatanın her köşesinde, huzur ve asayiş, mal ve can güvenliğini, korkusuz yaşama hürriyetini, herkesin maddî ve manevî varlığını geliştirme imkânını, Millî Devlet anlayışı ve adaletle sağlanabilen ve kendisini ve adil gücünü her an her yerde, saygı, sevgi ve korku ile birlikte hissettiren iktidardır. Milliyetçi Hareket Partisi, tasarladığı Anayasa değişikliği ve kanun islahatı ile kendi devlet idaresi anlayışı ile, Türkün Devlet Baba, geleneğine en uygun bir biçimde hareketle herkese güven veren, vatani iç ve dış tehlikelerden koruyan güçlü iktidarı kuracak tek ve yegane partidir. Bizim dışımızdaki partilerin güçlü iktidarı kuramayacakları, bu güne kadar asla ve asla kuramadıkları ile hatta güçlü iktidarın kim ve ne olduğunu bir türlü bilip anlamadıkları ile sabittir. Bugün huzur ve refah, asayiş ve nizam içinde bulunmanın, yarınından emin bir güven içinde bulunmanın tek yolu, ancak ve ancak Milliyetçi Hareket Partisinin iktidar veya iktidar ortağı olması ile mümkündür. Bu gerçeğin muarızlarımız tarafından bile teslim edilmesi çok, ama çok calibi dikkat bir keyfiyettir.

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ,

İçinde bulunduğumuz bunalımları yenmek,

tehlikeleri uzaklaştırmak için senin vereceğin yetkiye talip oluyoruz.

Türklük Gurur ve Şuuru, İslâm Ahlâk ve Faziletine dayalı inancımız, ve 9 IŞIK - MİLLÎ DOKTRİN halinde sunduğumuz İcraat programımız, Türkiye'nin tek kurtuluş yolunu göstermektedir.

MHP İktidarı, Türk milletinin bütün bunalımlarını yenerek, devlet ve vatan düşmanlarının bağımsızlığımıza, vatan bütünlüğüne ve demokrasimize karşı giriştikleri bütün saldırıları göğüsleyerek, milletimizin cihan çapında bir «beklenen medeniyet» hareketini başarmasının ilk adımı olacaktır.

Türk milleti, Osmanlı - Türk medeniyetinde tarihî zirvesini ortaya koyduğu medeniyet tecrübesiyle çağdaş verileri bütünleştirerek, bütün insanlığın aradığı ruh ve sevgi medeniyetinin önderi olacaktır. Çünkü çağımızın insanlığı, komünizmin ve kapitalizmin barbarlıkları altında bulaşamış ve bir yeni yol arayışına koyulmuştur.

Bu yol, ÜLKÜCÜ YOL'dur ve öncüsü Türk milletidir...

Çağımızın insanlığı, hür, adil, sömürüden uzak, sevgi ve şefkat dolu bir hayatı aramaktadır. Yarınki insanlığın öncüsü Marks veya Marksüs yahut Lenin, Mao değil; insana Küllî Hakikat'ten, sevgiden, ezel ve ebedden mesaj getiren Yunus Emre'ler olacaktır...

Bu felsefeye dayalı 9 IŞIK'ın aydınlık ve emin yolunda, Türk milletine şanlı ve mutlu yarınlar dileriz...

Yaşasın Milliyetçi Türkiye...

Yaşasın Türk Milliyetçiliği ülküsünün 5 Haziran zaferi!

