

BOZKURT ÜLKÜ DERGİSİ HERŞEY TÜRK İÇİN TÜRKE GÖRE TÜRK TARAFINDAN 72 73

Yürüyün Yiğitler

HEDEF : «MİLLİYETÇİ BÜYÜK TÜRKİYE»
KOMUTAN MUHTEREM, EMİR MÜBAREK
VARABİLMEK İÇİN BÜYÜK ÜLKÜYE
YARDAN, SERDEN GEÇEN YİĞİTLER GEREK.

AZ KALDI YİĞİTLER
AZ KALDI.

BİN OLACAK BİRİNİZ
YÜRÜYECEK ÖLÜNÜZ, DİRİNİZ

VARSIN HOMURDANSIN AYILAR
VARSIN HAYLASIN KUDUZ İTLER

DURMAYIN, YÜRÜYÜN
YÜRÜYÜN YİĞİTLER.

ARADA ENGELLER OLABİLİR

— OLSUN

ÖNDE GİDENLER ÖLEBİLİR

— ÖLSÜN

DERT GELİR, BELÂ GELEBİLİR

— GELSİN

ÇOCUKLARIMIZ YETİM KALABİLİR

— KALSIN

BİLİYORUZ

HEDEF UZAK OLMASINA UZAKTIR
İMAN VE YÜREK İSTER KUTLU DÂVÂLAR
ZAFER DOĞRUDADIR, HAKTADIR
VE İŞTE KARA DAĞLARIN DORUĞUNDAN
TAN YERİ AĞARMAKTADIR.

ALDIRMAYINIZ ÖNÜNÜZDEKİ KARANLIĞA
ALDIRMAYINIZ DELİ : DOLU ESEN RÜZGÂRA
ALDIRMAYINIZ KARIN YAĞMASINA
YÜRÜYÜN YİĞİTLER
YÜRÜYÜN
AZ KALDI
AZ KALDI GÜNEŞİN DOĞMASINA.

ABDURRAHİM KARAKOÇ

Bozkurt'tan Bozkurlara

Tahriklere Dikkat

Değerli Ülküdaşlarımız;

Türk milliyetçileri yıllardan beri «Milliyetçi Düşüncenin» iktidar olma mücadelesini vermektedirler. Çünkü bu, «dernekçilik» gibi faaliyetlerle halledilecek bir mesele değildir. Verilen mücadele bizlere pahalıya mal olmaktadır. Türkiye'de ne zaman milliyetçilik gelişmeye başlasa, onun iktidarından korkanlar, onu yok etmek, mensuplarını çeşitli tertiplerle perişan edip sindirmek yollarını aramışlardır. İşin garip tarafı şu ki bütün bu milliyetçilik düşmanı fesat faaliyetler hep milliyetçilik adına yapılmıştır.

Atatürk'ün ölümünü takip eden yıllar içinde de böyle olmuştur. Rahmetli Nihal Atsız Bey, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen bölücü komünist faaliyetleri, Türkçü, milliyeci olduğunu Meclis kürsüsünde ilân eden devrin başbakanı Şükrü Saraçoğlu'na Ötüken dergisinde açık üç mektup halinde şikâyet edince ortalık karışmıştır. Aynı devrin Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in himayesinde yıkıcılık çalışmalarını sürdürenlerden sicilli komünist Sabahattin Ali, gene devrin milliyetçilik düşmanı eğitim bakanının teşvikiyle, maskesini düşüren Atsız Bey'i mahkemeye vermiştir. Mahkemenin görüleceği gün milliyetçi üniversite gençliği mahkemenin önüne yığılarak milliyetçilik ve Atsız Bey lehinde tezahürata başlamıştır. Üniversite gençliğinin bu mânâlı tepkisi günün sivasilerini çok korkutmuş olmalı ki Millî Şef İnönü 19 Mayıs aünü Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 19 Mayıs Stadyumunda bütün milliyetçileri suçlayan bir konuşma yapınca milliyetçilerin ileri gelenleri ve yüzlerce milliyetçi genç tutuklanmaya başladı. Neticede mesele anlaşılmalı; askerî mahkeme, Millî Şef'in bütün baskılarına rağmen, iki yılı aşkın süre meşhûr «tabutluk»larda ağır işkencelere maruz bırakılan Türk mil-

liyetçilerini suçsuz bularak beraat etmiştir. Buna rağmen bazı çevreler bir «Kafatasçılık - Turancılık» safatası yaratarak bütün milliyetçileri birer öcü olarak tanıtmışlardır.

Günümüzde milliyetçilere saldırılar fikir plânından çıkmış, silâhlı bir görünüş kazanmıştır. Saldırıların yapıldığı sahalarda öğretmen, gençlik ve işçi çevreleridir. Bugüne kadar vatanını canından aziz bilip bölücülere, yıkıcılara, komünistlere masonlara, siyonistlere karşı yiğitçe duran, bu yüzden kızıl kurşunlara hedef olarak hayatının baharında kara toprağa «bir gül bahçesine girercesine» serilenlerin sayısı 100'e yaklaşmış bulunmaktadır. Çünkü bütün bu fesat çevreler karşılarında ciddi engel olarak ülkücülerini bulmaktadırlar.

Seçim ortamına girildiği şu günlerde yeni yeni Bizans oyunlarının tezgahlandığını görmekteyiz. Türk Milletinin yarının teminatı olan Ülkücü Gençliğin şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da yapılan tahriklere kapılmaması, hadiseleri vakur bir sükunet içinde takip etmesi, kurulan tuzaklara düşmemesi gerekir. Zira meş'um 1944 ruhunun yeniden yaratılmak istendiği sezilmektedir. Bir siyasi partinin mensupları arasında meydana gelen çatışmaları ülkücülere yükleme gayretleri vardır. 1944'lerdeki tezviraat ve iftira kampanyası yeniden başlatılmak, hadiseler istismar edilmek istenmektedir. Niksar olayları bahane edilerek üç milliyetçi lise müdürünün gözaltına alınmasını başka türlü yorumlamamız mümkün değildir.

Bu sebeple ülkücülerin çok dikkatli hareket etmeleri, hiçbir siyasi toplantıya katılmaları Ülkücü Hareket'in selâmeti, tezgahlanan oyunların boşa çıkarılması için şarttır.

Hadiseler bahane edilerek yapılan tehditler de bizi haklı davamızdan geri çevirmeye yetmeyecektir. Kanlı hadiseleri çıkarıcıları nefretle kınıyoruz, hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Ancak, hadise istismarcılığını kamu oyunu yanıltmak amacıyla kendini yüce Türk adaletinin yerine koyarak masum kişileri ve milliyetçi düşüncüyü peşinen mahkûm etme gayretlerini de üzüntüyle, Türk devlet ve milletiyle demokrasi için bir talihsizlik olarak karşılıyoruz.

Tanrı Türk'ü Korusun.

BOZKURT

Milliyetçilik Modası

OKTAY OĞUZHAN

Kısa bir süre öncesine kadar «Solculuk» moda idi. «Solcu olmak adam olmak demektir!» diyen aydın geçinenlerinden tutunda, solcu olmayı medeniliğin, «İlericiliğin gereği» sayan ama solculuk - sağcılık mefhumlarının ne demek olduğunu bile bilmeyen sosyete kırınıtlarına kadar her çeşit insanda bu, bir hastalık halini almıştı. Hele, Karaoğlan'ın neyine ve nesine âşık olduklarına birtürlü akıl erdiremediğimiz bir sürü nemelâzımcı, süslü - püslü bayan takımı, o zatın tiklerine bile bayılıyor, giydiği gömleğinden bilmem nesine kadar «Moda!» yapıveriyordu.

Sosyete çevrelerinde büyük bir hastalık halini alan bu anlayış, giderek masum Türk milletinin diğer üyelerine de sıçramak üzereydi. Hatta çok acıdır ki, birçok fakülte ve yüksek okullarımızda Anadolu'nun bağrından kopup gelen genç kızlarımızın önemli bir bölümü bu «Solculuk modası»ndan nasiplerini almışlardır!. Solcu ve de «devrimci» gençler onları sinemalara, diskoteklere bilmem nerelere göttürmüş fakat o «kaba» herifler yüzlerine bile bakmamışlardır!. Yalnızca, Müslüman - Türk çerçevesi içinde yaşamalarını öğütlemişler, parlak, şaşaalı bir dünya hayallememişlerdir.

Bu hastalığa tutulanlar tutuldukları gibi gidiyorlar. Ne diyelim, yolları açık olsun!.

Ama, Allah'a şükürler olsun ki, hulasıcı hastalıkların en mikrobu olan bu mered, milletimiz arasında eski yayılma hızı... Kaybetti. Ancak, şimdi yeni bir «Moda» başladı: «Milliyetçilik Modası!..»

Evet, şaşırmayın. Bu bir gerçek. Öyle milliyetçiler, öyle vatanseverler çıktı ki, yıllardan beri bunu Türkiye'de bayraklaştıranları bile ne dediyse unutturacaklar!. Dernek üstüne dernek, parti üstün parti kuruluyor. Önceden kurulmuş olanlar da nihayet «Milliyetçilik» mefhumunu keşfettiler ve dört elle sarıldılar.

Senelerden beri, Türk milletinin dertleriyle dertlenip şahsî iş ve zevklerini unutanların, savundukları fikirlerinden dolayı «İrkçi, Kafatascı, turancı, faşist, gerici...» ilân edilenlerin fikirleri yine bu ilâncılar tarafından yepyeni görüşlermiş, kendi buluşlarıymış gibi ortaya atılıyor.

Türkiye'de milliyetçi hareketi ilk başlatan ve sistemleştiren, bunun kitabını yazıp doktriniyi ortaya koyan MHP'nin savunduğu hemen bütün fikirler diğer partiler tarafından gerek isim değiştirilerek, gerekse aynen aşırılıp yeniden ve büyük heyecanla piyasaya siniliyor. Dış Türkler meselesi, son günlerde çeşitli siyasi parti yöneticilerinin ağzında sakız haline geliverdi. Halbuki sırf bu yüzden ülkücülere ne damgalar vurulmamıştı ki? Tarım Kentleri, Millet Sektörü, Ağır Sanayi - Fabrika Yapan Fabrika ve Millî Harp Sanayii gibi MHP programından aynen aktarılan diğer görüşleri burada yeniden hatırlatmaya lüzum yok. Çünkü, bunu Türkiye'de ve hatta dünyada bile duymayan kalmadı.

Mefkûreci Öğretmenler diye bir dernek senelerin Ülkü - Bir'ine karşı, hem de en güçlü öğretmen kuruluşu olma yolundaki bu kuruluşa karşı hemen aynı isimle kurulmuştur. Daha sonra, Öğret - Bir, Ata - Der gibi «milliyetçilik»ten bahseden başka öğretmen dernekleri de kuruldu.

Dün, milliyetçilik lâfından bile tiksinenler, bugün «Bütün milliyetçiler bizde birleşmelidir» diye davetiye çıkarmaya başladılar.

Bütün bunları gördükten sonra bir dostumuz bu yazı yazılmadan üç - beş saat önce şaka yollu şunları söylemişti: «MHP'nin senelerden beri söyleyip durduğu şeylerin hepsi yeni sahipler buldu. Hatta bir kısmı, MHP iktidara gelmeden iktidar oldular. O halde MHP halen neden var anlamıyorum!..»

Bir bakıma haklı bir görüş. MHP bir fikir partisidir. Türk milletini kurtuluşa erdirecek yegâne sistemin sahibidir. Bu sistemi teşkil eden fikirler çeşitli kuruluşlar tarafından benimsendiği ve bir kısmı da iktidar olduğuna göre MHP, vazifesini tamamlamış olabilir!.

Ama, aldıkları, daha doğrusu çaldıkları görüşleri ağızlarına - yüzlerine buluştıranlar, onları uygulayacak kadrolara sahip olmayanlar, samimi olmayanlar ve kısaca yüce Türk milliyetçiliğini «Moda» haline getirip çirkefin içinde boğmak isteyenler karşısında MHP'nin vazifesi bitmemiş, aksine ağırlaşmış, çoğalmıştır. Hem de bu yeni vazife, çok ağırdır. Çok mesuliyetlidir.

Yediden yetmişe, Türk milliyetçiliği ülküsüne yürekten gönül vermiş olanlar: Şimdi vazifemiz daha ağır. «Naylon milliyetçiler»e karşı da mücadele edeceğiz. Asil duygularımızı oynayacak olmaktan kurtaralım.

Tuğcugil Anlatıyor

FIKİR SİSTEMLERİ SAVAŞI XI

TÜRK FİKİR SİSTEMİ
Derleyen : MURAT ÇAVDAR

«Bilimsel sosyalist sözlük» te demokrasi nasıl tanımlanmaktadır? Komünistler, sihirli bir kelime olan demokrasiyi nasıl yorumlamaktadırlar? İyi niyetli yurttaşımız, komünistlerin «gerçek demokrasi» sözünü duyunca nasıl bir tepki göstermektedir?

Sözünü ettiğimiz yurttaş, gazetede «gerçek demokrasi» sözünü okuduğu zaman, Doğu Almanya'yı hatırlamayı bilir. Bilindiği gibi Rusya, halkı içerde tutabilmek için bu ülkenin sınırlarına duvar örmüş ve adını «Demokratik Alman Cumhuriyeti» vermiştir. İyi niyetli yurttaş, bu gerçeği de bilmeyebilir! O, bu «demokrasi» yi, kendi kafasındaki çok partili, hür propagandalı ve hür seçimli demokrasinin biraz daha iyisi, biraz daha gerçeği olarak düşünebilir. Çünkü bilimsel sosyalizmin «sosyalist demokrasi» tanımını, yani en gerçek demokrasinin «üretim araçlarının sosyal mülkiyeti» olduğunu ve sadece ibarete bulunduğunu, «siyasî demokrasi» denilen burjuva üst yapı kurumu ile uzak - yakın bir akrabalığı olmadığını bilemez.

İyi niyetli yurttaşımız, karşılıklı çay içerken dinlediği sosyalist genci de sempatik bulacaktır. Çünkü o her «bilim», «bilimsel» dedikçe bizim tonton vatandaşımızın aklına fizik, kimya v.s. gelmektedir ve kendisi de çağdaş kültürlü v.s. olduğu için ilme büyük hürmeti vardır. Bilimsel sosyalist ideolojide «bilim» in diyalektik ve tarihi maddecilik anlamına geldiğini, bu felsefelere komünistlerin «bilimlerin bilimi» olarak iman ettiklerini duymamıştır bile...

Tonton vatandaşlarımızla komünistler arasındaki diyalogun hikâyesi daha çok uzatılabilir. «Devrim», «ilericilik», «faşist» gibi nice kavramda bu «Efendim nerde, ben nerde?» komedisi devam edip gider...

«Bilimsel sosyalizm»i bir sistem olarak kavrayamayan bu adam, fırsat buldukça, meselâ; «Ülkücülerle sosyalistler Atatürkçü çizgide birleşsin!» vecizesini yumurtlayabilecek, veya «ihtilâl»in, bilimsel sosyalist sistemin ayrılmaz bir parçası olduğunu bilmediğinden, komünistlere dönüp, «Çok iyisiniz, çok hoşsunuz ama, ihtilâl yapmasanız olmaz mı?» nasihatini verebilecektir. Nasıl bir netice alacaktır bu tonton vatandaşımız nasihatinden? Bu bir trajedi olacaktır elbet: Kendisi gibi tontonlardan bol bol alkış, sistemleri bilenlerden de a'aylı bir tebessüm alacaktır zavallı.

Niçin zavallı? Şunu hemen ve peşinen söyleyebiliriz ki, fikir sistemlerini bilmeyen herkes, günümüz dünyasında zavallı kalmaya mahkûmdur. İnsan, herkes için gerekirse üzüntü duyabilir ama, bunlar için, bu zavallılar için daha çok üzüntü duyacaktır. Hele kültürlü geçinelerimizin, yetki makamlarında oturanlarımızın zaman zaman düşmekten kurtulamadıkları gülünç durumlar? Dün, fazla tarih bilmenin aydın geçinmek için tek çıkar yol olduğunu sanan zihniyet, bugün, fazla ekonomi bilmeyi aydın olmanın tek şartı saymaktadır. Durum böyle olunca, bir misâl olarak ele aldığımız tonton vatandaş niçin bir çeyrek aydın olmasın? Onlar ki, enflasyon, deflasyon, ekonomi v.s. kelimeleriyle aydın geçinirler, kültürlü geçinirler!..

Rus Kimdir, Moskof Nedir?

SÜLEYMAN NAZİF

Tam iki buçuk asır.. Evet, iki yüz elli sene oldu, ırk ve dinimizin bu en büyük ve en biaman düşmanına ölüm meydanlarında sık sık tesadüf ediyoruz. Bugün hiç bir Türk ve müslüman aile gösterilemez kibir veya mütaddit evlâdını Moskof muharebelerinin birinde şehit vermemiş olsun. O marikelerin binlerce dasitanı giryanı, diyarı İslâmın ıssız köşelerinde, iki yüz elli seneden beri ikazı enin, iki yüz elli senedenberi ikadı kin ediyor.

Memleketimizde tütmiyen ocakların herbiri diğerine bir Rus muharebesinde bestelenmiş, bir figanı sakiti tekrar ediyor.

Köylere, tarlalara niçin harap olduklarını sor: Cevap verirler ki imar eden bazuyu sây bir Moskof cenginde kırıldı..

Bu diyarın şarkında, şimalinde bir avuç toprak bulunmaz ki Türkün, Moskof elile dökülmüş mübarek kanını içmiş olmasın.

Bu diyarın garbında, cenubunda bir hanüman görülmez ki cidarî tarumarı Türkün, Rus silâhile uzaklarda ömüştür bir oğluna isali telehüf etmeğe çalışın ahü vahını dinlemiş bulunmasın..

Er Meydanı

BACIMA MEKTUP

— I —

Konuşan beygiri, gülen öküzü
Et yiyen kuzuyu Ankara'da gör.
Kedinin ağzında kenger sakızı
Tef çalan tazıyı Ankara'da gör.

Domuzlar ateşi basar fitile
İki kurt boğuşur beşyüz it ile
Kaplumbağa cinsi mücahit ile
Git — Tavşan gazi — yi Ankara'da gör.

Ayı kin dağıtır yarasa yalan
Öne geçmek ister arkada kalan
Caddede dans eder bir kara yılan
Engeli, muzuyu Ankara'da gör.

Yoktur bunun «amma» sıyla, «eğer»i
Her eylemde artar sığa değeri
Hümanist sırtları, aydın zağarı
Tesbihli cazuyu Ankara'da gör.

Tükürecek yüz var, el var öpecek
Dananın kuyruğu koptu - kopacak
Köstebek ne yaptı, neler yapacak ?
Temeli, kazıyı Ankara'da gör.

Ya.. işte böyledir bacım, mesele
Gerçek olmayanı aldım ele
Hangi mikropları kudurtur hele
Bu benim yazıyı Ankara'da gör.

ABDURRAHİM KARAKOÇ

Moskofun sulhu muğfil, Sükûtu akur, müdarası hain, yardımını mehindir.

Ey Türk oğlu!.. Sağ damarlarındaki kanı ihda edenler, kanlarının son katrelerini Moskof muharebelerinde döktüler. Sen bugün, yarın ne olursan ol, fakat unutma ki o şehitlerin ebedi bir yetimisin!. Bu din, her devlet, bu vatan gibi, gayz, bu kin, bu intikam da onların sağ bir mirası mubarekidir. Dünyada bir Rusya ve Rus kaldıkça bu hakkına, bu vazifene hürmetkâr ol: Hakkın öldürmek, vazifen iktiza ederse hemen ölmektir, Türk oğlu!..

Türkiye Cumhuriyeti ve Doğu Türkistan

A. ŞEKÜR TURAN

Türkiye Türkleri Doğu Türkistan ve orada yaşayan Türklerle yalnız irkî bağlarla bağlı değildir. Osmanlı İmparatorluğunun varisi olan Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti Doğu Türkistan üzerinde hukuken hak iddia edebilecektir.

Görünüşte Doğu Türkistan'la Türkiye Cumhuriyeti arasında çeşitli devletler, çetin siyasi engeller girmiş olabilir. Fakat bu engeller, sırası geldiğinde aşılması zor olan engeller değildir. Durum müsait olursa veya hazırlanırsa imkânsız görünen bu işlerin o kadar güç olmadığı meydana çıkacaktır.

Doğu Türkistan şimdî Çin istilası altında olan bir Türk beldesidir. Maden ve petrol bakımından Asya'nın en zengin yatakları bu ülkede bulunmaktadır. Bu kaynaklar Türk toplumunun aleyhinde kullanılmaktadır. Bu madenlerde çalışanlar Türk, faydasını görenler Çinlilerdir.

Dünya'da Petrol ve maden yüzünden kavgaların barışların bir birini takip ettiği bu devirde **BİRAZ ESKİ DEFTERLERİ KARIŞTIRMAKTA FAYDA VARDIR.**

Osmanlı tarihini iyi bilen ve Doğu Türkistan tarihi ile de ilgilenen tarihçilerin çok iyi bildiği bir tarihi hadise vardır ki : O da Doğu Türkistan'da 1856'de kurulan Yakup Bey Hükûmeti olayıdır. Yakup Bey Doğu Türkistan'daki Küçük beylikleri bir araya toplayıp bir bütün devlet kurduktan sonra o zamanki Osmanlı devletinin başın'da bulunan Sultan Abdulaziz Han'a öz yiyeni Seyid Yakup Han; elçi olarak gönderilip **OSMANLI DEVLETİNE TABİ OLDUĞUNU BİLDİREN BİR BIATNAME GÖNDERMİŞTİR. SULTAN ABDÜLAZİZ HAN** elçileri kabul edip **BIATNAME** ve hediyeleri aldıktan sonra, Doğu Türkistan hükûmetinin bu isteğini derhal kabul etmiştir. **Bunu kabul etmekle de DOĞU TÜRKİSTAN'I RESMEN OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN BİR PARÇASI SAYMIŞ OLUYORDU.**

Bu çerçeve ışığında İstanbul'dan Doğu Türkistan'a Subay, öğrenci ve öğretmenler göndermiştir. Kaşgar'a giden Subaylar'dan Mehmet

Akif Bey Kaşgarda bulunduğu zamanların'da inceleme yaparak Kaşgar tarihi isimli bir eser yazmıştır. Bu kitap Türkiyede Doğu Türkistan'la ilgili basılan kitapların en eskisi olarak nadir eser sayılmaktadır. Neşir tarihi 1300 (1884) dur.

Bu hadise Doğu Türkistan'da büyük sevinçle karşılanmış, günlerce bayram ve şenlikler düzenlenmiştir. Sultan Abdulaziz Han namına hutbe okunmuş, altın ve gümüş para (sikke) ler bastırılmıştır. Böylelikle Osmanlı İmparatorluğunun bir parçası olduğunu icraatta da ortaya koymuştur.

Kısacası Doğu Türkistan hükûmeti direk İstanbul'a bağlanmış oluyordu. Yakup Bey kurduğu devleti halifenin emrindeki bir ülke olarak resmen ilân etti.

Bu büyük başlangıçta Çinle olan anlaşmazlığı, yüzünden Yakup Han Hükûmetini destekleyen, komşusu B. Biranya İmparatorluğunu kuş kullandırmış. Yakup Han Hükûmetine zorluklar çıkarmasına sebep olmuştur. Diğer Komşuları Afganistan ve Buhara Hanlığı ise zaten Rus tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için Doğu Türkistan Hükûmetini tanımaktan öteye gidememiştir. Yakup Han Hükûmeti 6 sene müddetle Çin ve Müslüman Çin olan Döngenlerle harb etmiştir. Yakup Han'ın zehirlenmesinden sonra bu Hükûmet gene küçük Beyliklere bölünerek, Çin istilasına uğramıştır.

Son söz;

Durumu özetleyecek olursak Doğu Türkistan Hükûmeti ve Halkının isteği ile Osmanlı imparatorluğunun bir parçası olan Doğu Türkistan Çin ve Rus emperyalistleri tarafından paylaşılmıştır. Halen kavga, barış anlaşma konusu olmaktadır.

Görünüşte basit gelen bu hadise günün birinde Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini de ilgilendirebilecek bir vaziyet olabilir. Rus ve Çin emperyalist ile eşit veya üstün bir durumda masabaşına gelindiğinde Yakup Han ile Sultan Abdulaziz Han arasındaki anlaşmanın geçerli sayılacağını günümüzdeki bazı olaylar ispatlamış olmaktadır.

Bu konuda geniş bilgi arayanlar için;

- 1 — Mehmet Emin Buğra; DOĞU TÜRKİSTAN
- 2 — Dr. Bovmirza Hayit; TÜRKİSTAN RUS İLE ÇİN ARASINDA.
- 3 — Prof. Tahir Çağatay; TÜRKİSTAN'DA TCRKCÜLÜK ve HALKCILIK.

19 Mayıs

BUGÜN 19 MAYIS.

1683'TE VİYANA'DA BAŞLAYAN ÇEKİLMENİN SONU VE TÜRLÜK KALESİNİN SON BURCU ÜZERİNDEKİ SAVUNMANIN BAŞLANGICIDIR.

BUGÜN HER ÇEŞİT FİTNE, FESAT BÖLÜCÜLÜĞÜN DURDUĞU GÜNDÜR.

BUGÜN YAVRUSUNUN KUNDAĞINI MERMİYE ÖRTEN, ARABANIN OKUNA BOYUN VEREN, OCAĞINDAKİ SON OĞLUNU SİLÂH ALTINA SOKAN, KESESİNDEKİ SON METELİĞİ DEVLET HAZİNESİNE DÖKEN BİR MİLLETİN VAROLMA GÜCÜNÜN SEMBOLÜDÜR...

BUGÜN HESAPLARA GÖRE BİTMİŞ SAYILAN BİR MİLLETİN HESAP ÜSTÜ OLDUĞUNUN DÜNYAYA İLANIDIR.

ASIRLARDAN BERİ TÜRK ALEMİNİ KEMİREN TEREDDÜT, ZAAF VE DEHŞETİN SON BULMASIDIR..

ASIRLARDAN BERİ TÜRK ALEMİNİ BAĞLIYAN İPLERİN DÜĞÜMÜNE İNDİRİLEN KILICIN SIYRILMASI.

BUGÜN İSTİKLÂL AZMİNİN ŞAHLANMASI, İSTİKLÂL İRADESİNİN BİLENMESİ, İSTİKLÂL İMANININ MİHRAKLANMASIDIR..

ASİL VE BÜYÜK TÜRK MİLLETİ HESABA GELMEYEN BİR KUDRETİN VAR..

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

**ALPARSLAN TÜRKES
(19.5.1966)**

Tarıhten Günümüzden Olaylar

Ülkücü Gençlik ve Seçimler

SİNAN NACAK

İnsanların içindeki hükmetme duygusu, toplumlara ve toplumların teşkilatlanmış şekli olan devlete intikal etmiş, ettirilmiş; her toplum en üstün olmak, bu üstünlüğünü perçinlemek için kendi özelliklerine göre stratejiler, ideolojiler tayin etme yoluna gitmiştir. Bu uğurda insanlık bazen Kapitalizmin ezici çarkları arasına alınmaya çalışılmış, bazen de Beynelmilelik havasına bürünen Sınıfçı Komünizmin kısılcasına kapılmıştır. Bütün bu oyunların o parlak renklerini biraz kazıdığımızda altından millî menfaat çatışmalarının bütün renkleri ortaya çıkmakta ve yaşayabilmenin reallikleri bütün çıplaklığıyla gözümüze çarpmaktadır. Hakim olabilme yolunda bulunan engellerin nasıl, ne biçimde aşılması gerektiği üzerine insanoğlu tarafından binlerce yıldır kafa patlatılmış halen de yapılmakta olduğu gibi emperyalist memleketlerin daha çok sömürebilme, kendilerine uşak ruhlu insanlar yetiştirebilmeleri üzerine teoriler geliştirip, pratiğe aktarma çabaları yapıla gelmiştir. Ekonomik ve moral üstünlüğü ellerinde bulunduran memleketler, geri kalmış ülkeleri tahakkümü altına almakta, o memleketin siyasî ve kültürel durumlarını da kontrol altında tutmaktadır. Bu insafsız sömürgeciliğin sonunda bilhassa beyinleri ve vicdanları sömürülerek bir posa haline getirilmiş insancıklar meydana gelmekte, ne gariptir ki bu insancıklar da idarî mekanizmada görev almakta veya aldırılmaktadırlar. Neticede o memleket siyasî ve kültürel hayatında tek başına hareket edemez duruma düşmektedir.

İşte Türkiye'de de aynı oyunlar oynanmakta ve uşak zihniyetli insan yetiştirmede epey mesafe katedilmiş bulunmaktadır. Yetkililerin her ağızlarını açışlarında demokratik rejimin faziletlerinden (!) Milliyetçilikten, Böyyük temellerden dem vuran iri nutuklarına rağmen...

Osmanlı'nın gerileme devirlerinden itibaren çeşitli devrelerde (Tanzimat - Meşrutiyet - Cumhuriyet) Türk toplumu gerek iç gerekse dış zorlamalarla ve ısrarla, o ana kadar yabancı olduğu, millî bünyemize uymayan bir dünyanın içine itilmek durumunda kalmış bu uğurda bizden tavizler koparılmıştır. Batıya doğru gittikçe hızlanan bir kayış, bizim olmayan değer yargılarını, inanç sistemlerini kabule zorlanmış millî idare tarzından henüz hazır olmadığımız, bizi anlamaktan uzak olan gayri millî dünya görüşlerine çeşitli etkiler sonucu adeta dört elle sarılmamız; bizi gün geçtikçe kendi insanımızdan uzaklaştırarak, bilmediğimiz ve devamlı aleyhimize çalışan bir dünyanın içine sürüklemiş, neticede hemen her kesiminde keşmekeşliğin hakim olduğu bugünkü duruma getirmiştir. Öyle ki Türk genci, Türk insanı mevcut iki sistemden (Komünizm - Kapitalizm) birini kabule zorlanarak, beyinler ve Türklüğün geleceğine ipotek konulmak istenmiştir. Millî menfaatlerimize tamamen aykırı olmasına rağmen...

Yeryüzünde hakim olan millî menfaat çatışmalarına rağmen bu çatışmanın temelini sınıflar arası çatışma olarak göstermek isteyen satılmışlara karşı, her iki sistemin de Türk Milletinin gerçeklerine uymadığını, her ikisini de birer zulüm sistemi olduğunu gören, idrak eden «**ÜLKÜCÜ TÜRK GENÇLİĞİ**» yapılan bütün propagandalara rağmen, bunların birbirine alternatif olamayacağını tek alternatifin Türk Milletinin inanç, ruh, iktisadi ve kültürel gerçeklerine uygun olan, bu durumunu uygulamalarıyla ispat etmiş bulunan TÜRK MİL-

LİYETÇİLİĞİ olduğunu haykırarak mücadelesi-
ne başlamış ve başarıyla devam etmektedir.
Ama Ülkücü Gençlik, Türk Milliyetçiliğin reak-
siyon olarak değil başlı başına bir aksiyon ola-
rak Türk siyasi, kültürel ve iktisadi hayatında
vazgeçilmez bir gerçek olarak yerini almaya
başladığının da idraki içindedir. Önüne çıkan,
çıkartılan bütün engellere rağmen..

Nükleer silâhların geliştirilmesi, devletlerin
hızla bloklaşmalara doğru itilmesi, yeni yol-
lar aranmasına sebep olmuştur. Ve bulunmuştur:
Neo - Kolonyalizim. Yeni yeni sömürgecilik: Kül-
tür Emperyalizmi.

Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik öneme
haiz olması, eski dünya ile yeni dünya arasında
adeta bir köprü vazifesi görmesi diğer devlet-
lerin iştahını kabartmakta eskiden olduğu gibi
bugün de devam etmektedir. İnsanî haysiyet ve
kaabiliyetine sırt ceviren bir zihniyet, adam ada-
ma markaj kuralı ile hareket etmekte ve netice-
de ortaya çıkan gruplar çatışmanın temeli teş-
kil etmektedir.

Gençliğin gelecek açısından önem ve vazi-
fesinin anlatılmamış, bilâkis nemelâzımcı ve mil-
lî şuurdan uzak bir zihniyetle eğitilmesi çatış-
ma temelini devlet tarafından bilerek veya bil-
meyerek atıldığı fikrine bizi götürmektedir. Halk
arasında söylenen «Biz ne çektikse tahsilliler-
den çektik» sözü yukardaki durumun halk dilin-
de kendini buluş ifadesidir. Süratli bir şekilde
gerçekleşen aydın - millet arasındaki uçurum,
gelişen olaylardan milleti tecrit etmiş ve buna
mal bulmuş mağribi gibi sarılanlar, çatışan
grupları «sağ - sol» diye genelleme yolunu, yani
kolay olanı seçmişler, olaylara fildişi kuleler-
den bakmayı tercih etmişlerdir. Çukurların içi-
ne iki torba çimento dökmek için şaşaalı tören-
ler düzenleyen bu zihniyet sahipleri, gençliğin
kafasındaki boşluğu millî değerler ve müspet
düşüncelerle doldurmak için hiç bir gayret sar-
fetmemişler, gençlik meselesi bir türlü meşgu-
liyet sahalarına girmemiştir.

Türkiye'deki gençlik hareketlerini içtimâî
yapımızın dışında düşünöner, böylece kendi
sorumluluk sahalarını ve hadiselerin sebeplerini
tayin edemiyerek olayların üstüne gitmekten
çekinmiş, adeta alkış tutmuşlardır. Türk devlet
hayatına kene gibi yapışmış kozmopolitlik ve
dengeçiliğin kiskacına kapılan yetkililer basit
bakış açılarını basit demecilerle süsleyerek
«Sağa da, Sola da» karşı olmanın o engin haz-

GECE TÜRKÜSÜ

Sus bre kör baykuş ! Ülker ürkmessin;
Tarasın saçını çakır dağlarda,
Yuvasız bala bozkurtlar korkmasın
Kurşun kayalarda, bakır dağlarda.
Gönlümün gözüyle gördüm ırağı :
Ay içmede lâlelerden kırağı,
Gök çamların sedef dişli tarağı
Allı, morlu kilim dokur dağlarda.
Derler de, gündüze gebedir gece;
Bilmezler gecenin sancısı nice,
Firkati ne engin, gönlü ne yüce;
Yarına yakmalar okur dağlarda.

FİRKATİ

30 Aralık 1976 Ankara

zını (!) yaşamışlardır. Böylece devam edegelen
siyasî anlayış, memlekette geniş bir kavram
kargaşalığına ve otorite buhranına yol açmış ve
bu haliyle de siyasî iktidarlar anarşiye adeta
yeşil ışık yakmışlardır. Olaylara bakış tarzının
bu derece basit olması, «Sağ ve Solun birbirine
tahammül etmesi gereken denge unsurları» ol-
duğunu belirten yaldızlı demecileri kargaşalığı
iyice artırmakta, işi çıkmaza sokarak beynelmil-
lel güçlerin iştahını bir kat daha arttırmaktadır.
Kaldı ki, olayların öğrenciler arasında silâhlı
çatışmalar şeklinde yeni tek unsurun silâh ve
onu çeken el olarak görülmesi, tedbirin de bir-
kaç okula polis yerleştirmek, adam kovalamak
olarak görülmesi çözüm olmamakta küçük ve
gündelik hesaplar peşinde koşanların aciz, ba-
siretsiz tutumlarından ileri gelen küçük işler ol-
ma hüviyetini korumaktadır. Halbuki Ülkücü
Gençlik, anarşiyi yaratanın, tetiği çekenin eller
değil; beyinler, yani fikirler olduğunu defalarca
belirtmiş, anarşiyi önlemek ve memleketi geri
kalmışlıktan kurtarabilmek için evvela beyinler-
anarşinin yok edilmesi gerektiğini ısrarla söyle-
miştir. Fakat basireti bağlanmış yetkililer bunu
da anlayamamış veya anlamak istememişlerdir
de hüküm süren fikir fukaralığının, kavram
Bu duruma rağmen hâlâ yetkililerin gaflet için-
de olması, hangi ölçüye vurulursa vurulsun ak-
lın alamıyacağı bir iştir...

Toplumun hemen her kesiminden süratle

tecrüt edilmeye başlayan sol son ümit kaynağı olarak her zamankinden daha geniş ölçüde umutlarını anarşiye ve bir takım siyaset madrazlarına bağlamış ve barınamadıkları yerleri birer anarşi karargâhı haline getirmek üzere çalışmalarına hız vermişlerdir. Bütün bunlara rağmen olayları hâlâ «Gençler Çatışıyor» başlıkları altında mütaala etmek, çöküşü hızlandırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Bu başlıkların ve tahriklerin gayesi açıktır : Türk toplumunda zaten mevcut olan anarşiyi öğrenim kurumlarının her kademesine indirgeyerek, ülkücü Gençliği olayların odak noktasına çekip hapsedmek, bir fasit daire içine almak istemektedirler. Çünkü yıllardır arzuladıkları şekilde yetişen arsız, yarım akıllı aydın tipi yerine Ülkücü Kadroların geldiğini, yani ihanetlerinin sona ermek üzere olduğunu hissetmekte ve çöküşlerini biran için de olsa durdurabilmek için karanlık oyunlara tevessül etmektedirler. Çünkü onlar bütün meseleyi meclis aritmetiğine sahip olmakta görüp, kadro sözünün ifade ettiği manayı idrakten bile acizdirler. Hem de, bugün büyük partiler arasında sayılan bir partinin daha altı sen önce sahip bulunduğu 256 milletvekiline rağmen iktidarı üç buçuk sokak serserisine bırakıp kaçması; misâli gözlerinin önünde durduğu halde...

«Gençler Çatışıyor» v.b. derken acaba bu beyefendiler hangi gençlikten bahsediyorlar? Devletin temelini dinamit koyan komünistlerden mi, yoksa bütün varlığıyla Türk Devletinin yanında yer alan ve Türklüğe uzanacak her türlü eli kırmaya azmetmiş Ülkücü Gençlikten mi? Herşeyden önce bunu ayıralım. Hayallerinde başka devletlerin ideallerini yaşatan, Türk Bayrağını yırtıp yerine başka bayrakların gönderme çekilmesini savunan sapıklar mıdır kahsedilen gençlik guruplarından biri. Bunları Türk Gençliğinin içinde düşünenler kendileri de aynı kategoriye girmiş olmazlar mı? Ve Ülkücü Gençlikle bunları aynı kefedeye getirmek isteyenler ihanet çemberinin içinde değildirler de nerededirler? Önce bunlara cevap verip sonra o yaldızlı demeçlerini versinler.

Salun bütün imkânlarına, desdekci bütün ağababalarına..... tay larına rağmen iktidara talip olan Ülkücü Kadrolar bütün engellere rağmen tarihin en büyük imtihanını vermiştir. Bu imtihanı kanla, barutla, gözyaşı ve canıyla ver-

miştir. En verimli çağlarında dinamik, ilerde faydası çok büyük olacak elemanlarını şehit vermiştir. Vücutlarını ithaf malı kürklerle, boncuklarla değil kurşun yaralarıyla süsleyen, sürülen, dövülen, sakat bırakılan, kızıkların iftiralariyle Türklüğün kurtuluş gününü demir parmaklıkların arkasında bekleyen, dışarıda kalanlarıyla da Türk Milliyetçiliğini devlet hayatının her kademesine nakış nakış işleme kavgasını veren yiğit savaşçıların meydana getirdiği adeta bir büyük ordudur Türk Ülkücü Hareketinin kadrosu. Nefsi ile ruhu arasındaki kavgayı maneviyatın zaferiyle neticelendiren, nefis imtihanının en canlı misâlini veren imanlı bir kadrodur. Ülkücü Kadro. Ve iktidara taliptir; toplumun her kesimindeki kadroları, sistemleştirilmiş programıyla, doktrini DOKUZ IŞIK ile beraber Hareketin büyük liderinin öncülüğünde bir iman ordusu halinde hedefe doğru yürümektedir. Gittikçe büyüyen bir kar yumağı (ÇİĞ) halinde...

Son günlerde bu büyük gelişmeden ürken sol partiler gittikleri yerde umduklarını bulamayınca halkı tahrik edip olaylar çıkartmakta ve masum pozlarına bürünerek oy toplamaya çalışmaktadır. Yani millet iradesini sunî çatışmalarla kendi yönlerine kanalize etme çabası içine girmişlerdir. O beyefendiler şunu iyi bilsinler ki, bizi getirmek istedikleri çizgiye gelmeyeceğiz. Türk Milletinin sinesinden çıkmış olan Millî Doktrinimizi zorla kabul ettirmek diye bir meselemiz olmadığından ve en güçlü silâhın «FİKİR» olduğuna inandığımızdan kendilerini muhatap bile kabul etmeyeceğiz. Bizim muhatabımız Türk Milletidir. Yıllardır aç, yoksul bırakılan dağ başlarında, ücra köşelerde unutulmuş, tertemiz duyguları siyasî menfaatler uğruna sömürülen Türk Milleti. Seçimlerden seçimlere hatırlanan, ancak o zaman ayağına gidilen Türk Milleti.. İşte bizim muhatabımız onlardır.

Ülkücü Gençliğin siyasî görüşü Türk Milletini mazi-hal-ve atisiyle birlikte mütaala eden, Türk - İslâm sentezi ile yoğruan Milliyetçi Hareket'in Üç Hilâl'li Bayrağı - Doktrini ve Lideri etrafında bütünleşmiştir. Başta Türk Gençliğinin olmak üzere toplumun her kesiminin yaralarını kanatmadan saracağın inandığımız tek teşekkül MİLLİYETÇİ HAREKET'tir. Yol belli, hedef belli, lider bellidir. Bize düşen Milliyetçi Hareket'i iktidar yapmak için vargücümüzle çalışmaktır. Tâ ki o kutlu güne varıncaya dek..

TANRI TÜRK'Ü KORUSUN ve YÜCELTSİN..

— Abdurrahim KARAKOÇ dostuma —

Çıktım seyran ettim Kurumistan'ı,
İlleri var bizim ile benzemez,
Baş tacı eyerler Ermenistan'ı,
Dinleri var bizim dine benzemez.

Baş azmanı bir kartoloz Agop'tur,
Genel bozman cahil moloz zirzoptur,
Onlara sor; herbiri bir Ezop'tur,
Kinleri var bizim kine benzemez.

Kurum tutmuş vicdanları arınmaz,
İçlerinde bir müslüman barınmaz,
Boş kafada akıl fikir aranmaz,
Kolları var bizim kola benzemez.

Türlü türlü «tilcik» leri türetir,
Hiç durmadan laf yumurtlar üretir,
Her «sözcük» te para alır yürütür,
Dilleri var bizim dile benzemez.

Aşam, kuram, yapıt çapıt saptanır,
Olasılık, salatalık toplanır,
Cümle eşşek bu çiftlikten otlanır,
Kılları var bizim kıla benzemez.

Kart eşekler yaşamlara koşular,
Sıpalara hep kuramlar boş olur,
Koşullarla olanaklar kuş olur,
Pulları var bizim pula benzemez.

FİRARÎ der : radyoları bağıırır,
Sıpaları devrim için çağırır,
Kızıl ayı Moskova'dan anırır,
Yolları var bizim yola benzemez.

FİRARÎ

ÜSTÜNE

Bırakıp elden kuyruğu
Söküp kökenden ayrığı
Varmak Atanın buyruğu
Çağdaş boyutlar üstüne.

Kökten dindirip ağrısı,
Düze çevirip eğrili
Yazmak güzeli, doğruyu
Eski kayıtlar üstüne.

SÜNNETÇIOĞLU

Dilde kelim elde kalem;
Kağıtlar ülkü yolunda..
Şehitlere olsun selâm,
Ağıtlar ülkü yolunda.

Yürekleri bir ediyor,
Her gönüle yer ediyor,
Balaları er ediyor,
Öğütler ülkü yolunda..

Ülküsüne sarılıyor,
Ne usanıp yoruluyor,
Eğilmeyip kırılıyor,
Söğüt'ler ülkü yolunda..

Türk'ü bekliyor kıta'lar,
Ay'dan, Merih'den ötelər,
Rahat uyusun Atalar
Yiğitler ülkü yolunda

HAMZA EKREM

DOKUZ İÇİN

Kilitlenir can kafese Turanda
Bozkurtların ölmemeye yaşlanır
Ulu Tanrım her nefese Turanda
Doksandokuz adın ile başlanır

Aslı'sının gönül gözden bakışı
Kül Kerem'e dokuz pınar akışı
Dokuz kızın dokuz beze nakışı
Beşbin yıldır sabır ile işlenir

Hey bahçivan ! Can süyunu dişe dök
Kucaklaşın bir gövdede dalla kök
Kutlu soya dokuz deniz dokuz gök
Birlik olsa dokuz anda tuşlanır

Dokuz ozan Ülkü telli kopuzu
Dillendirdi bülbül etti dokuzu
Dokuz için dokuz canlı Önkuzu
Dokuz kere şehit olsa hoşlanır

HASAN DEMİR

TÜRK İÇİN TÜRK'E GÖRE

- OĞUZSOYLU -

Çalıp söylediğim köylerden birinde, dinleyenlerden birisi şöyle sordu bana :

— İyi söyledin, hoş söyledin. Oğuzsoylu. Biliriz, domuz derisinden post, yabandan dost olmadığını. Ya nasıl olmalı ?..

Diğerleri de katıldılar bu şahsın sorusuna :

— Memeketin hali bellidir, çare nasıl olmalı ?..

— Derler nasıl hallolmalı ?..

Bu sorular, benim de sazımı omzuma vurup köy köy dolaşmama sebep olan sorular değil miydi ? Sazımda teller, sözümde çareler konuştu...

Dağlardaki türlü otlar
Türklük için bitmelidir.
Koyunlarını çobanlar
Türklük için gütmelidir.

Okullarda talebeleş
Türk için okumalıdır.
Görevini öğretmenler
Türklük için yapmalıdır.

Tarlasını Mehmet Ağa,
Türklük için sürmelidir.
Mahsulünü mevsiminde
Türklük için dermelidir.

Koltuğunda memur beyler
Türk için oturmalıdır.
Kafasını, kollarını
Türklük için yormalıdır.

Oğuzsoylu der : Bebeleş
Türklük için doğmalıdır.
Bu vatanın evladısak
Türklük için ölmelidir.

Sazdan başımı kaldırıp da doğrulduğumda sözümün bittiğini sananlar oldu. Oysa konu, ne sazın susacağı, ne de sözün biteceği konuydu. Türk gönülleri «dertler nasıl hallolmalı ?» sorusunda yaralı değil miydi ?..

— Bitti sanırsınız ağalar.. Ozanların ne sazı susar, ne de sözü noktalanır.. Hele dertler dağ gibi büyük ve çoksa... Bitmez ağalar, bitmez... Daha sözümüz vardır...

Diyerek vurdum mızrabı tellere :

Kısa söyleyelim kardeş,
Yüreğimi yakar ateş.
Sapıtanlar dönüp üç-beş
Türk'e göre gitmelidir.
Demircinin her vuruşu,
Kalplerimizin arzusu,
Üniversite kürsüsü
Türk'e göre olmalıdır.
Kuşların şen nağmeleri,
Sazlarımızın telleri,
Bilginlerimin dilleri,
Türk'e göre demelidir.
Kırmızı elma dalında
Ağaçlar yapraklarında,
Bebeler kundaklarında
Türk'e göre olmalıdır.
Örgülerini bacılar,
Saçlarını taze kızlar,
Hayatını genç - kocalar
Türk'e göre örmelidir.
Oğuzsoylu sözlerini
Türk'e göre kurmalıdır.
Vuruş işe mızrabını
Türk'e göre vurmalıdır...

Kıbrıs'ta "Türk Ocağı" Kuruldu

Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklüğünü Rum - Yunan zulmünden kurtarmak için yıllarca çetin mücadeleler veren Türk milliyetçileri, şanlı ordumuzun Yavru - Vatan'a hürriyet götürmesinden sonra çeşitli teşkilatlar kurarak, çalışmalarına başlamışlardı. Kıbrıs Türklüğünün her bakımdan kalkınması için son olarak merkezi Lefkoşa'da olmak üzere KIBRIS TÜRK OCAĞI DERNEĞİ kuruldu. Dernek tüzüğüne gaye ve ana ilkelerini, önemine binaen yayınlıyoruz :

Tarihin bir tecellisi olarak 1878'de Anavatan'ından koparılmış olan yavru vatan Türk'lüğü, her geçen gün artan bir sevgi ve özlemle gözlerini kuzeye, Anavatan'ına çevirmiş, ondan aldığı güçle her türlü engel yıkarak bugünkü hürriyet ortamına ulaşmıştır.

Hürriyet mücadelesinin her devrinde Türk Milliyetçiliğinden ve en büyük Türk Milliyetçisi Atatürk'ten hız ve ilham alan Türk Toplumunu bu ülküden zerrece taviz vermeden hak bildiği yolda yürümüştür. Ne var ki mücadelemiz henüz bitmemiş aslolan ülküye varılmamıştır. 1974 Zafer harekâtımız neticesi Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD)'nin kurulması, mücadelenin değişik bir şehreye bürünmesine yol açmıştır. Çünkü toplum hürriyetini kazanma mücadelesine yönelen dünkü mücadele bugün kazanılmış olan toplum hürriyetini ve kurulmuş olan devletimizi koruma ve kollama mücadelesine dönüşmüş ve bu noktada ağırlık kazanmıştır. İşte bu anda millî bir devletin güçlü, kalkınmış, müreffeh bir Türk Toplumunun Hedeflerinin çizilmesinin şart olduğu meselesi Türk Milliyetçilerini düşündürmüştür. Hürriyetin kazanılmasında, devletin kurulmasında hakim olan irade ve düşünce devletin güçlenmesinde ve toplumun hür kalkınmasında da hakim olmalıdır. Bu irade ve düşünce kaynağı, komünizm, kapitalizm ve her türlü emperyalizmin sömürücüsü zihniyetinden değil, Türk Milliyetçiliği ülküsünün aksiyon olmuş Türklük gurur ve şuru, İslâm iman, ahlâk ve

faziletinden almalıdır. K.T.O.D. işte böyle bir aksiyonun hedeflerini göstermeyi, takipçisi ve uygulayıcısı olmayı, en şerefli görev kabul etmiştir.

KIBRIS TÜRK OCAĞI GENEL MERKEZİ (ANA İLKELERİ)

1. Türk Milliyetçiliğinin iki ana ilkesi olan Türklük şuur ve gururu ile İslâm iman, ahlâk ve faziletini esas kabul etmek.
2. Anavatanla her sahada bütünleşmek ve Kıbrıs'ı bütünüyle Anavatan Türkiye'ye bağlamak.
3. Kıbrıs'ta yaşayan Türk'lerin birlik ve beraberliğini kuvvetlendirmek ve Kıbrıs'ın, ebedi Türk vatanı kalmasını sağlamak.
4. Kıbrıs Türk toplumunun kültürel, sosyal ve iktisadi kalkınmasını sağlayacak gerekli fikir ve ilmi çalışmalarda bulunmak.
5. Türk milletinin düşmanlarını tanımak ve bunlarla mücadele etmek.
6. Türkük Dünyasının bütün meseleleri ile ilgilenmek.

1. TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN İKİ ANA İLKESİ OLAN TÜRKLÜK ŞUUR VE GURURU, İSLÂM İMAN, AHLÂK VE FAZİLETİNİ ESAS KABUL ETMEK :

Türk Milliyetçiliği : Her Türk Ferdine ve Yüce Türk Milletine sonsuz sevgi ve fedakârlık duyguları ile bağlı bulunmayı; Türk tarihine ve Vatan şuuruna Türk Kültür ve Birliğine inanmayı ve Milletimizin müşterek saadet ve ıstıraplarına içtenlikle katılışı; Türküğü her alanda yükseltmeyi ve varlığını sonsuza kadar yaşatmayı Ükü kabul eden ve her türlü yabancı ideolojiyi reddeden bir hayat tarzıdır.

a. Tarihini; Dünya nizamı davasıyla kurmuş olan Türk Milleti, tarih sahnesindeki başarılarını Türk Milliyetçiliğine borçludur. Türk Milleti hasletlerini muhafaza ettiği, Türklük şuur ve gururu ile hareket ettiği müddetçe yücelmiş büyümüş, töresinden, ört adet ve ananelerinden uzaklaştıkça gerilemiş güçsüz hale gelmiştir. Türklerin İslâmiyeti kabul etmesinden sonra İslâmiyetin dört kıtaya yayılmasını sağlayan sebep, Türk Millet'inin Türklük şuur ve gururu ile İslâm ahlâk ve faziletini bir sentez haline getirebilmiş olmasıdır. Tarih, Türk Millet'inin ahlâk ve fazilet örnekleri ile doludur.

Türk Milliyetçiliğinin iki ana ilkesi olan Türklük şuur ve gururu, İslâm iman, ahlâk ve faziletinin bütünlüğü, yaratıcılığı; koruyuculu-

ğu, hamleciliği, çağdaşlığı, maneviyatçılığı ile Türk Millet'inin kültür, iktisad, siyaset ve sosyal sahalardaki yücelmesini gerçekleştirebilen ve gerçekleştirecek olan tek ve değişmez güç oduğu inancındayız. Bunun geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de aynı olacağı değişmez inancımızdır.

Bu sebeple Türk Milliyetçiliği değişmez tek rehberimiz olacaktır.

b. Asrımızın en büyük Türk Milliyetçisi olan Atatürk'ten hız ve ilham almak.

c. Milliyetçiliğin, din ve insanlık duyguları arasında ziddiyet değil, tam bir ahenk sağladığına; milletlerin karşılıklı hak ve duygulara saygı göstermesi şartı ile, dünya nizamının da Millî Ülküler realitesine göre kurulacağına inanıyoruz. Bu esasa aykırı bir insanlık idealinin mevcut bulunmayacağı ve aksi iddiaların çelişkili ve aldatıcı olacağı kanaatindeyiz.

ç. Türk tarihi ve vatan şuuruna, kültür ve birliğe, Milletimizin müşterek saadet v.s. ıstıraplarına dayanan bir Milliyetçi idealin, kendimize ve Türk Milletine rehber ve kudret kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bu geniş ve birleştirici görüş ilmi ve millî esaslara uygundur.

d. Türküğün yüceltilmesi; millî kültür ve ülküsünün yükselmesi, millî birlik ve içtimai ahenğin sağlanlaştırılması ile mümkün olacağı inancındayız.

e. Tarihini, dünya nizamı davasıyla kurmuş olan Türk Millet'inin hasletlerini ve hayatiyetini muhafaza ettiğine inanıyoruz. Milletimizin ilim, kültür ve ülküsünü yükseltmek gayesiyle yeni nesillere, Millî Ülkü'nün aşk ve heyecanını vererek; büyük Türklük idealini gerçekleştirebileceğimize tam bir imanla bağlı bulunuyoruz.

2. ANAVATANLA HER SAHADA BÜTÜNLEŞMEK VE KIBRIS'I BÜTÜNÜYLE ANAVATAN TÜRKİYE'YE BAĞLAMAK :

a. 1571 yılında 80 bin şehit vererek vatanlaştırdığımız Kıbrıs 308 yıl adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı olarak Türk idaresinde kaldı 1878 yılında İngiliz idaresince kiralanan, 1914'de tek taraflı ve 1923'te resmen İngiliz egemenliğine terk edilen Kıbrıs, 82 yıl (1878-1960) Türk idaresinden zorla koparıldı. Türk Milleti 82 yıllık bu devreyi bir gasb dönemi olarak kabul etmektedir. K.T.O. Derneği Kıbrıs'ın gerçek sahibi konusunu bu açıdan değerlendirir

Kıbrıs'ın tarihin hiçbir devrinde Rum-Yunan idaresine girmediği tarihî bir gerçektir. Rum-

Yunan cephesinin Kıbrıs'ta kan ve tarih hakkı olmadığına kesinlikle inanır, her türlü hak iddiasını şiddetle reddederiz. Biz, kendilerini Yunan kabul eden Kıbrıs Rumlarının gerçekte Mısır - Roma - Venedik ve Ceneviz koloni kalıntılarından ibaret melez bir toplum olduğu inancındayız.

Bugün Rum'ların leyhine görülen tapulu arazi durumu iktisadi alandaki ferahlılık ve nüfus fazlalığı Türk idaresinin 82 yıllık yokluğundan yararlanan İngiliz Müstemlekeçiliğinin Rumlar leyhine yürüttüğü bir politikanın neticesidir.

Kıbrıs'taki nüfus meselesine bakış açımıza gelince; Kıbrıs'ta, Yunanistan'a Anavatan diyen ve kendini Yunan addeden Rumlarla, 1571'den bu yana öz vatanları Anadolu'nun muhtelif bölgelerinden Kıbrıs'a yerleştirilen Türkler yaşamaktadır.

Rumlar Kıbrıs'ta nüfus çoğunluğundan yararlanarak, idari hak iddia etmektedirler, ne var ki, Kıbrıs Meselesi bir Türk - Kıbrıs Rum Meselesi değildir. Kıbrıs meselesi gerçekte bir Türk - Yunan meselesidir. Bu sebeple nüfus faktörü araştırıldığı zaman karşımıza 42 milyonluk bir Türkiye ile 8,5 milyonluk bir Yunanistan çıkar.

Tarih araştırılırsa, 1571'den bu yana Kıbrıs'ta Türk'ün Rum'a karşı daima dostça ve adilâne davrandığı, bir arada yaşama ilkesine samimi olarak bağlı kaldığı ve bu yolda üzerine düşen görevi her zaman yerine getirmiş olduğu görülecektir.

Buna mukabil Rum - Yunan cephesi Türk Milletinin güçsüz olduğu problemleri bulunduğu dönemlerde, Türk topraklarının bir parçasını koparmayı amaçlayan plânları tatbik sahasına koymuştur. Nitekim 1814'de Ethniki Etery'a'nın kurulması ve on hedefli Megalo İdea'nın (Büyük ideal) bir program ve teşkilât altında toparlanarak nesilden nesile aktarılacak bir Yunan ülküşü haline getirilmesi, Rum - Yunan cephesinde, tedavisi mümkün olmayan bir Enosis hastalığı yaratmıştır.

1821'de Kıbrıs'taki Rum ayaklanması; 1878'den bu yana süregelen Rum - Yunan cephesi çalışmaları 1931 isyanı; 1955 Eoka harekâtı, 1963 Akritas plânı ve 15 Temmuz 1974 Enosis harekâtı bu amansız hastalığın şifa bulmaz ve bulmayacak olan tezahürleridir.

Son bir arada yaşama deneyi 1960'da ilân edilen Kıbrıs Cumhuriyetiyle denendi. Bütün yetkiler Rum - Yunan cephesinin elinde olduğu halde, Enosis'e imkân vermediği ve Kıbrıs'ta

Türk'ün varlığını devam ettirdiği için, Rum - Yunan cephesince hazırlanan; Kıbrıs Türk'ünü imha plânı (Akritas plânı) 1963'te tatbik sahasına konmuştur.

Gerçek böyle olduğu halde Rum - Yunan cephesi, Kıbrıs konusunda dünya milletleri ve hattâ bizim karşımıza «birlikte yaşama» sloganıyla çıkmakta ve dünyayı aldatmaya çalışmaktadırlar.

K.T.O.D. Türk Milletine — ne kadar iyi niyetli olursa olsun — Kıbrıs'ta Türk'le Rum'un değil bir arada, yan yana dahi yaşamasının mümkün olmadığı kanaatindeyiz.

Yine inanıyoruz ki 20 Temmuz 1974 sonrası sağlanan netice Rum - Yunan cephesinin Kıbrıs'taki Enosis faaliyetlerini, geçmişte olduğu gibi, azaltmayacak, çoğaltacaktır. Rum - Yunan nesillerinin yetişme tarzı Yunan millî eğitimi buna amildir.

b. Türk Milletinin tek hür kalesi Türkiye Cumhuriyet'idir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının korunmasındaki hassasiyetimiz, eşyanın tabiatı gereğidir. Jeopolitik ve Stratejik durum, Kıbrıs'ın Türkiye'nin dışında bir devletin elinde bulunmamasını gerektirmektedir. Bu sebeple Türkiye'nin kat'i selâmeti ve Türk Milleti'nin varlığı, Kıbrıs'ın Türk Milleti'nin elinde bulunması şartına bağlıdır.

c. Türk toplumu istiklâl mücadelesini başarıyla devam ettirmiş ve davayı aynı başarıyla yürütme karar vermiştir. Bu başarıyı, herşeyden önce Türk - İslâm şuuruna sahip oluşuna ve Anavatan'ına bağlılığına borçludur. Başarının daha da artması ve millî hedefe (Ülküye) daha kısa zamanda ulaşılması her sahada millî ülkü istikâmetinde kenetlenmeyle mümkündür. Türk toplumunun istikbaldeki sosyal, kültürel, iktisadi ve askeri mücadelelerinde daha büyük zaferlere ulaşması için, her türlü vasıta ve usullerle, hedefini bilen ve bu hedefe varma şuuruna ermiş, bunu ülkü edinmiş, tek yumruk, tek vücut olarak, tek ve değişmez hedefe yönelmiş, bu şuurla kenetlenmiş bulunan nesiller yetiştirmek en başta gelen vazifemiz ve milletimize olan borcumuzdur.

c. Ülkülere ulaşmanın zamana muhtac olduğu ve bazı hallerde ara hedeflerle kademeli olarak ana hedefe varılabileceği idrakindeyiz. Bu sebeple her geçen gün, Anavatanla kaynaşmak için, sosyal, kültürel, iktisadi, siyasi ve bütün sahalarda Anavatan'la bütünleşmeyi Millî Ülkü'ye ulaşmak için kaçınılmaz bir zaruret ka-

bul ederiz.

Yukarıda izahı yapılan sebeplerle Kıbrıs'ın tümü ile Türkiye'ye bağlanması Millet'inin vazgeçilmez görevidir. Türk Milleti'nin Kıbrıs'taki uzantısı olan Türk toplumu da bu kutsal görevi aynı içtenlikle paylaşır.

K.T.O.D. bu ulvi görev yolunda her türlü çabayı ve plânlamayı yapmakla kendini yükümlü sayar.



BOZKURT
ÜLKÜ DERGİSİ

15 GÜNDE BİR ÇIKAR

Sahibi :
SADİ SOMUNCUOĞLU

Yazı İşleri Müdürü :
Osman ÇAKIR
Umumi Neşriyat Müdürü :
Burhanettin ÖZBİLİCİ

Haberleşme Adresi :
P.K. 151 Bakanlıklar - ANK.

Tel : 27 53 07 - 29 58 20

Yıl : 5 Sayı : 72 - 73

Fiatı : 250 Kr.

Yıllık Abone : 60 TL.

Posta Çeki Nu : 79758

Yurt Dışı : 120 TL.

Yurt Dışı Havale Adresi :
AKBANK Bakanlıklar Şubesi
(17354) Nu.11

Sadi SOMUNCUOĞLU

Hesabı

Dizgi ve Baskı :

Yeni Işık Matbaası

Tel : 29 58 20

Dağıtım : **GAMEDA**

15 NİSAN - 1 MAYIS 1977 — SAYI: 72 - 73 — 250 KURUŞ

BOZKURT ÜLKÜ DERGİSİ

HERŞEY TÜRK İÇİN TÜRKİ GÖRE TÜRK TARAFINDAN

FERMAN

Bıaktık yaşamayı yaşamak isteyene.
Biz bir ülkü uğruna gideriz ölümlere
«Bırak, boşver, aldırma, sana ne ki..» diyene
Güleriz.. Ve acırız yıkanmış beyinlere.

Bu doğan gün bizimdir; bu böyle biline !.
Sürüyoruz ayıyı ta.. geldiği inine
Kim göz dikerse eğer Bozkurtların iline,
Şu meydanlar dar gelir şahlanan Mehmet'lere.

Asırlara hükmeden bir neslin varisiyiz.
O aydınlık mazinin aydınlık âtisiyiz.
Bu yola ser koymuşuz, TURAN'ın bekçisiyiz.
Bakıp korkacak dünya kırılan zincirlere .

Titresin siyonizm, komünizim titresin,
ÜLKÜCÜ GENÇLİK doğdu ulak müjdeler versin,
Kahrolsun emperyalizm, şu kutlu TURAN gelsin.
Bağ vurulamaz artık «ÜLKÜ» diyen dillere.

Bizimledir adalet, iş, ekmek ve hürriyet.
Bizimledir insanlık, bizimledir şahsiyet.
Kuracağız TURAN'ı bizimledir bu millet.
Selâm TURAN aşkında birleşen gönüllere !..

ZEYNEP LELİK